

†

Bid voor de zielerust van
de Heer

Camille LOBERT

echtgenoot van Mevrouw

Rachel DEMOTTE,

geboren te Everbeek op 8 september 1920 en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus te Brakel op 12 februari 1979, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

« Heer, uw gelovigen wordt het leven niet ontnomen, doch slechts veranderd en terwijl het huis dezer aarde, ons lichaam, in puin valt, wordt een eeuwige woning in de hemel bereid ».

Onze dierbare overledene, die we met droefheid in het hart vandaag ten grave dragen, was een braaf en rechtschapen man, een trouwe echtgenoot en een goede vader. Zijn leven lang tot zolang zijn krachten het toelieten heeft hij in noeste arbeid gezorgd voor de zijnen.

Al te vroeg werden zijn krachten aangetast en niettegenstaande al de

liefdevolle zorgen is hij, gelouterd door het lijden uit dit aards bestaan heengegaan naar het eeuwig leven.

Bidden we nu met vertrouwen tot de Heer van leven en dood, dat Hij onze dierbare overledene barmhartig weze en hem opneme in het hemels Vaderhuis tot eeuwige rust en vrede.

Beminde echtgenoot, kinderen en familie, ik dank u voor uw oprechte genegenheid en uw liefdevolle zorgen. Blijft mij in uw vrome gebeden gedenken en ook gij, mijn geburen, vrienden en kennissen, bidt voor mij.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Namis op zondag 4 maart te 9 u.30.

De families Lobert, Demotte,

Droesbeke, Vantrimpont,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van kristelijke deelneming.

Drukk. J. De Vrieschouwer-Hoste - Brakel