

Bid voor haar ziel : zo zult gij ook uw eigen ziel
niet vergeten. (Ch. Verreyt)



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mejuffer

IRMA LOBERT

geboren te Everbeek, de 9 Januari 1876 en er over-
leden de 4 Juli 1955, voorzien van de HH Sacram.

Zo recht en vaart ter wiegen uit
geen kind, deze aarde ontogen,
lijk zij, oprechte hemelbruid,
ten Hemel is gevlogen.

De wereld was voorbij voor haar,
het vlees was zonder krachten,
en nimmer moest de vijand, waar
zij was, gehoor verwachten.

Zij leefde als de bloemen, die,
godvruchtig afgebroken,
ik op het altaar bloeien zie,
voor God alleen ontloken.

Zij stierf! Zij ruste in vree, voortaan,
waar de engelen haar verbeidden:
zij is onwetend weggegaan
en schuldeloos verscheiden.

(G. G.)

Erg was haar lichaam togetakeld; niet alleen
kloeg zij niet, maar herhaalde dat ze goed was en
tevreden!

« Nooit heb ik kwaad gesproken; dat wil ik niet
doen! » getuigde de Overledene. Dit is een gestel-
tenis, die de H. Schriftuur bijzonder looft.

Eerwaarde Zusters, ik dank U voor uw vele en
lastige zorgen en waken! De Heer vergeelde het U.

Duurbare Bloedverwanten, vaartwel! Ik ga
mijne Geliefden vervoegen en wacht op U. De
Heer zegene U in afwachting van het blijde we-
derzien.

Heer, geef Haar de eeuwige rust.
En dat het eeuwig Licht Haar verschijne!
(Dodenofficie)

De familiën

LOBERT en DE TEMMERMAN

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw A. Modde, Everbeek.