

Het is geschied zoals het de Heer behaagde, Zijn H. Naam zij gezegend.



BID VOOR DE ZIEL VAN
Mijnheer

JOSEPH VICTOR LOBERT

Oud-Strijder 1914-1918

echtgenoot van Mevrouw

Clémentine Papegnies

geboren te Everbeek de 8 februari 1882 en er godvruchtig overleden, op 26 februari 1959, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden en van de Pauselijke Zegen «in articulo mortis.»

Bij allen die Victor hebben gekend, laat hij de gedachtenis na van een oprecht christen, die leefde van zijn geloof.

Godvruchtig en deugdzaam, werkzaam en vlijtig, deftig in zijn wandel en eerlijk in zijn handel, vervulde hij steeds zijn plicht, zonder ijdele praal noch menselijk opzicht. In 't stil burgerlijk leven als in de bewegende tijd van de loopgraven deed hij wat zijn geweten gebod.

Wij die in zijn naaste omgeving leefden, wij zijn vrouw en kinderen die genot vonden in zijn gezond oordeel, in zijn wijze raadgevingen en vooral in zijn gulden hart, wij allen O Heer, aan wie Gij een echtgenoot ontnemt van onafgebroken trouw en nooit bedrogen liefde, een vader die ons groot bracht in strengheid en genegenheid, een man en vader die slechts leefde voor ons geluk en ons voor elkander leerde leven, wij begrijpen hoe zwaar de beproeving is die ons overkomt. O Heer gij gaaft hem voor ons geluk en nu eist Gij hem terug voor het Zijne, wij buigen diep het

hoofd maar met gelatenheid zeggen wij niet onze wil O. Heer maar de uwe geschiede.

Beminde Echtgenote, ik bedank u voor al de liefdeblijken welke Gij mij gedurende zoveel jaren hebt betoond. En gij mijn lieve Kinderen volgt mijn voorbeelden na en blijven wij steeds verenigd in het gebed. Ik zeg u vaarwel en tot wederziens bij de Heer.

Zoete Heer Jezus geef hem de eeuwige rust.
(300 d. afl.)

De familiën **LOBERT, PAPEGNIES,**
DETEMMERMAN en DEKONINCK
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.