

Voor deze die de Heer dienen is er vrede in het leven,  
vrede bij het sterven en vrede in de Hemel.

(H. Bonaventura)



## BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

# Marie - Clothilde LOBERT

weduwe van Mijnheer

Josef - Ernest VAN DER LINDEN

geboren te St.-Kornelis-Horebeke, de 23 april 1882, en  
christelijk overleden te Zegelsem, de 2 november 1966,  
voorbereid en gesterkt door de HH. Sacramenten van  
de zieken en de stervenden en voorzien van de Pauselijke  
Zegen «in het stervensuur».

*Zij was lid van de Vrouwenbond van het H. Hart, van de  
Boerinnengilde, van de Pauselijke Missiewerken en van  
het Domus Dei-werk.*

Op het einde van Allerzielendag, de dag van de  
overgang van de gelouterde en gezuiverde zielen naar  
de eeuwige vreugde bij God, ging ook de duurzame  
overledene ter ruste bij de Heer voor de aanschouwing  
van het eeuwig licht in de eeuwige vreugde.

Ook haar ziel werd gelouterd en gezuiverd tijdens  
haar langdurige ziekte die zij, biddend en met veel  
geduld, uit Gods handen heeft aanvaard. Hoe dikwijls  
heeft zij gebeden en gezocht dat zij hier op aarde niets  
meer verlangde buiten God. Zij voelde dat haar levens-  
krachten door ouderdom en ziekte werden uitgeput en  
zij ondervond dat haar jaren als rook waren vervlogen....  
«O God van mijn hart van nu af zijt gij mijn erfdeel en  
mijn vreugde voor alle eeuwigheid, samen met mijn ge-  
lieden in de hemel!»

*Dierbare kinderen en kleinkinderen, gedenkt steeds  
mijn raadgevingen en ziet op naar het voorbeeld dat ik  
trachtte u te geven, dan blijft gij op de weg naar het  
geluk en de vrede van de Heer zal met u zijn. Ik verlaat*

u en ga vader vervoegen in de hemel. Vaartwel, en  
vooral, vergeet mij niet in uw gebeden en in uw heilige  
misvieringen.

*Eerwaarde Zusters van het Rusthuis, in uw huis heb  
ik vrede en vreugde gevonden en vooral gedurige hulp  
in mijn noodwendigheden tijdens de nacht zowel als bij  
dag; voor dit alles kan ik u onvoldoende danken.  
Daarom wil ik bij de Heer bidden opdat Hijzelf uw  
vreugde en uw beloning zou zijn.*

God zegene en beware U allen.

Heer geef haar de eeuwige rust en dat het eeuwig  
licht haar verschijne!

De families

LOBERT,  
DE RIDDER,  
VAN DER LINDEN,  
WILLEMS,

danken U voor de gebeden en de bliken van  
deelneming hun betoond in hun rouw.