

Aan het lengste leven komt toch ook een einde, en al  
wat eindigt is maar kort. H. Joa. Chrysost.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
**RENILDE LOBERT**

weduwe van

**Charles-Louis DE CUBBER**

geboren te St. Cornelis Horebeke, de 31 Mei 1858 en  
godvruchtig overleden te Zegelsem, de 25 Januari 1951  
gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

« Kom, goede en getrouwe dienaar: gij hebt immer,  
naar best vermogen, de U opgelegde taak vol-  
bracht; kom binnen in het Rijk van uw Heer en God.»

Mt. 25.

Latzen wij niet zozeer wenen bij de rustige dood  
van deze oude, voorbeeldige vrouw en moeder. Wij  
treuren immers niet als het gouden graan in de schuren  
wordt binnengedaan, noch als het rijpe fruit wordt  
verzameld in de boomgaard, noch als de gulden tooi  
der bomen valt, bij herfstgeleij.

Waarom wenen voor haar die die de grenzen van  
's mensen leeftijd bereikte, reine levensvreugd genoot,  
haar echtelijke en moederlijke plichten trouw vervul-  
de, en die, gespaard van menselijke ellenden, in de  
vroegen morgen rust; terwijl de zoete herinnering aan  
haar deugden en voorbeelden onder ons nog voortleeft  
in schone tinten van avondschemering, ook nog als de  
zon reeds lang is ondergegaan?

Heer, wij danken U om zulke Moeder; wij danken  
U om de rijke gaven en genaden haar geschonken om  
haar stralende gezondheid, om haar gezegenden  
ouderdom, om haar zachten dood.

Lieve Moeder en Grootmoeder, wij blijven U in-  
dachtig, wij volgen U na en dankbaar blijven wij bid-  
den voor U.

Jezus, Maria, Jozef!

7 j. afl.

J. Van Der Donck, Koster, Zegelsem

De Kinderen en kleinkinderen van wijle Mevrouw Charles-Louis DE  
CUBBER, geboren Renilde LOBERT;

De Familien LOBERT en DE CUBBER,

BEDANKEN.