

+

Dankbaar aandenken aan  
Mejuffrouw

**Yvonne LOBERT**

**dochter van wijlen  
Victor en Clementine PAPIGNIES.**

Geboren te Everbeek op 1 april 1909  
en overleden in Rusthuis « Najaarszon »  
te Brakel op 30 september 1990,  
voorzien van de HH. Sakramenten.

De families

LOBERT - PAPIGNIES

danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : zaterdag 8 december om 19 uur.

Wij zijn geschapen om eeuwig te leven,  
hier op aarde hebben wij geen blijvende  
woonplaats, maar wij zijn op doorgang  
naar het hemels Vaderhuis.

In dit geloof heeft Yvonne geleefd en in  
dit geloof is zij ook gestorven. Steeds  
weer was zij op post in de kerk voor  
de wekelijkse eucharistieviering.

Zonder klagen droeg zij de moeilijkheden  
en lasten van het leven. Met vertrouwen  
mogen we dan ook bidden tot God dat  
Hij haar genadig weze en haar opneme  
in het hemels Vaderhuis tot eeuwige  
rust en vrede.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef,  
patroon van de goede dood b.v.o.

---

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel  
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel