

Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt. Zo zult gij Mijn leerlingen zijn. (Jo)

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Irma-Marie-Magdalene LOBIJN

echtgenote van

Mijnheer Ernest KETSMAN

geboren te St-Kornelis-Horebeke op 25 november 1901 en godvruchtig overleden te Horebeke in het Rustoord St-Jozef op 12 januari 1979, voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

» Als ik ben heengegaan, en een plaats voor U heb bereid, kom ik terug om U op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben » (Jo 14)

Bij het afsterven van onze dierbare overledene, is het niet droefheid die de hoofdgedachte is. Want haar leven is niet gevuld geweest met dingen waarover wij zouden treuren, want het was schoon, en het was goed.

Zij was een diep gelovig mens, een oprechte christene. Zij hield van haar Schepper en Zijn Schepping, kon genieten van de pracht van gewassen en bloemen. Werken in Gods natuur was een vreugde voor haar en die natuur was als een open Schrift waarin zij over Gods wonderen las.

Na een rijkgevuuld leven en haar beste krachten gegeven te hebben aan de opvoeding van haar schoon gezin genoot zij bij de zusters van het rustoord een schone oude dag samen met haar echtgenoot. Helaas naar menselijke maatstaven werd die rust te vroeg verstoord. De Heer riep haar tot Zich opdat zij nu de eeuwige beloning moge ontvangen.

Duurbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, ik ben God dankbaar voor de vele jaren die Hij mij gaf; en U allen om de genegenheid die ik van U ondervond. Uw zorgen en uw liefdevolle bekommernis waren mij een troost en sterkte. Moge God U allen beschermen en zegenen. Help en bemin elkander en bid met mij opdat wij ons samen eens mogen verheugen in de eeuwige zaligheid.

Eerwaarde Zusters en personeel van het Rustoord, heb dank voor uw innig meelevend en meebiddend; de Heer belone U voor uw toewijding. Aan allen tot weerziens in het eeuwig Vaderhuis.

O. L. Vr. van 7 Weëen, wees onze steun en onze sterkte.

Mijnheer Ernest KETSMAN-LOBIJN, kinderen en kleinkinderen,

De families LOBIJN en KETSMAN,

danken voor Uw deelneming en gebed.