

"Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in
Mij gelooft zal eeuwig leven. ., (Evang.)



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MIJNHEER

Emiel LODENS

weduwnaar van Maria, Anna, Albertina BIEBUYK
echtgenoot van Héléne VAN WIJMEERSCH,

geboren te Sint Kornel's-Horebeke op 5 januari
1912 en overleden in de Sint Franciscuskliniek
te Brakel-Opbrakel op 3 april 1986,
gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

Oudstrijder 1940-1945

Lid van de P.V.V. Gepensioneerden - afd. Brakel

Leven en blijven leven is het diepste verlangen in elk mensenhart. Een verzwakt lichaam dat geleidelijk wordt afgetakeld, levert een dagelijkse strijd om toch te overleven; die natuurlijke levensdrang is ons allen ingeboren. Volgens Gods woord en belofte, zal wanneer de zon van dit aardse bestaan ondergaat, een nieuwe dageraad rijzen van een nieuw en eeuwig bestaan in Gods Vaderhuis.

Voor ieder gelovig mens, dat troost ons en versterkt ons, voltrekt zich het Paasmysterie dat we zo juist hebben gevierd: de overgang van de dood naar het stralend licht van een eeuwig, volmaakt gelukkig leven.

De dierbare overleden in die geest opgevoed, heeft ook tijdens zijn leven mogen ervaren, dat het leven zijn schone dagen heeft, maar ook zijn grote beproevingen, zoals bij het overlijden van zijn eerste vrouw, en op het werk en dienst in Brussel. Hij heeft naar best vermogen eerlijk zijn plicht gedaan en zijn werk tijdens zijn loopbaan goed volbracht.

Mijn d'erbare echtgenote Héléne, mijn oprechte dank voor uw goedheid en uw trouwe hulp, vooral tijdens mijn ziekte. Dit afscheid valt U hard, maar ons geloof verzekert een hoopvol wederzien. Mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen voor uw genegenheid en voor alles wat gij voor mij geweest en gedaan hebt, dank! Mijn vrienden, dank voor uw genegenheid en vriendschap.

De verrezen Heer geve hem de eeuwige rust en vrede!

De families,

LODENS, VAN WIJMEERSCH, ROELAND,
BIEBUYCK, SADONES, YSEBAERT,

danken U.

Namis : zondag 20 april 1986 om 10 uur in de
Sint-Martinuskerk te Opbrakel.

Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel