

Niets wat sterfelijk is, is duurzaam, het geluk dezer aarde verdwijnt, op het oogenblik dat wij denken er van te genieten.

†

BID VOOR DE ZIEL

van

Mevrouw Maria - Clara LODENS

weduwe van

Mijnheer Alfons CAMBIÉ,

gewezen Onderpost-ontvangeres van MATER,

geboren te St Maria-Horebeke, de 3 Juni 1889, en godvruchtig overleden te Oudenaarde, de 4 Juli 1951.

gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Heer, gij hebt ons ontnomen degene die ons zo dierbaar was. Uw H. Wil geschiede, uw Naam zij gezegend.

Zij was een oprechte kristelijke vrouw en voorbeeldige moeder, recht in haar handel en bediening, geveinsheid, noch bedrog vonden bij haar geen schuilplaats, dag en nacht was zij gediensig voor allen, daarom werd zij door al die haar kenden, geacht en bemind.

Vaartwel dan, beminde kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw genegenheid en zorgen. - Gij ook mijne familieleden en vrienden, beweent mijn dood, maar weest niet ontroostbaar in uw droefheid. Gods Wil is geschied. Leeft immer als ware kristenen en de God van Vrede en Vertrouwing zal met U wezen.

*Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
(7 j. en 7 quad. afl.)*

R. I. P.

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers

Mijnheer en Mevrouw Henri CAMBIÉ-CORJIN en kinderen Martine en Jeanine;
Mijnheer Adrien CAMBIÉ, haar kinderen en kleinkinderen;
Mijnheer Jan BAUTERS-LODENS;
Mevrouw Weduwe Remi LODENS-VUYE, kinderen en kleinkind;
De kinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw Charles-Louis CAMBIÉ-DUBOIS;
Mijnheer Achiel BRUYNEEL-CAMBIÉ, kinderen en kleinkinderen;
Mijnheer Henri CAMBIÉ;
Mijnheer Henri CAMBIÉ;
De families LODENS, CAMBIÉ, VANDERZWALM en HEYLESOONNE.

Diegevoelig aan uw bliken van christelijke deelneming,
betuigen wij U onzen innigsten dank.