



Als aandenken aan

MEVROUW

Margriet LODENS

weduwe van de Heer Omer Vander Straeten

Geboren te St-Maria-Horebeke op 17 maart 1913
en godvruchtig overleden in familiekring
te Horebeke op 23 april 1992,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de K.V.L.V.

*Lid van de Bond van de Gepensioneerden
Medewerkster van Don Bosco*

Hop, vooruit! Er zit vaart en jacht in de Vander Straetens. Wat hebben ze sedert het vallen van de boom in 1947 anders gezien, dan een jonge flinke moeder, die haar leed voor de levenslustige bende verborg! Moeder aan de waskuip, aan de strijkplank, aan de kookpot. De gasten op het land. Niemand heeft haar moeten zeggen dat het bedrog zou zijn voor Uw onbeweeglijk beeld te bidden, indien ze U niet volgde, U de Levende, op de weg der mensen.

Dat het een lange weg - nog 45 jaar - zou worden heeft ze zelf toen niet beseft. En dat hij zwaar en veelal een-

tonig was pogen wijzelf vandaag te vatten.

En toch was het de laatste jaren druk in 'Den Daele'. Elk weekend waren ze er, haar kinderen, trouw bij moeder... als bijen die terugkeren naar hun korf, beladen met hun vreugden en groot verdriet. Vernamen ze daar een boodschap?!

De weg der mensen is te zwaar om alleen doorlopen te worden; er is een moeder nodig die naamloos meeloopt in de grote massa, en u geen ogenblik uit het zicht verliest, de nutteloze, de ondoelmatige in de ogen van de mensen.

Voor hen, Moeder.

Moeder, waarom hebt gij de dag voor uw heengaan het witte kleed uit uw kast opgediept, een kleed waarvan wij het bestaan niet eens vermoedden?

Mémé, spreid nu maar het witte doek, het is geen pronkgewaad, maar het stramien waarop gij uw levensweg hebt geborduurd; en eerst wazig en nu duidelijker duikt voor ons het gelaat op van de Heer.

De namis zal opgedragen worden op zondag
31 mei 1992 om 10.00 uur.

De familie dankt U voor uw kristelijke deelneming.

Drukkerij Van Overmeire - Horebeke