

"Geliefd hebben is eeuwig zijn,
eeuwig zijn is eens tot leven komen."

†

Om het vruchtbare leven van

Mevrouw Victor BACKAERT

geboren Marie-Justine LODENS

geboren te Elst, op 8 juni 1886
zacht in de Heer ontslapen, op 15 februari 1971,
danken wij U, Heer.

Voor het geloof dat heel haar leven doorstraalde
doorheen vreugde en beproeving.

danken wij U, Heer.

Voor de hoop en de levensmoed die zij ons mee-
deelde in alle omstandigheden,

danken wij U, Heer.

Voor de liefde die zo groot was in haar dat zij
allen omsloot,

danken wij U, Heer.

God, onze Vader, wij bidden U dat Moeder,
levend bij U, over ons wake en U onze naam in
herinnering brenge; dat zij voor ons allen een
getuigenis blijve van godsvrucht, eerlijkheid en
goedheid, een verwijzing naar U, Vader, Zoon,
Geest, zin en leven van ons leven.

De families LODENS, BACKAERT, ODEVAERT en
WOUTERS danken U voor de blijken van mede-
leven in hun rouw.

Ze vragen U om een vurig gebed voor de ziele-
rust van hun dierbare overledene.

Uit. R. Verwulgen, koster, Heurne.