

DANKBAAR AANDENKEN AAN



DE HEER

Michel LODENS

echtgenoot van Mevrouw
Maria VAN DE MERGEL

geboren te Sint-Kornelis-Horebeke
op 30 november 1910

en thuis godvruchtig overleden
op 14 november 1994,

gesterkt door de Heilige Sacramenten der zieken.

Oud-strijder en krijgsgevangene 1940-'45,
Lid NSB,

Lid KBG - St.-Kornelis-Horebeke.

Maria VAN DE MERGEL, kinderen en
kleinkinderen,

De families LODENS - VAN HERPE -
VAN DE MERGEL en VERCLEYEN,

danken U voor uw gebed en medeleven.

Begrafenissen D'Hondt, Gentstraat-Dijkstraat, Oudenaarde

VADER.

Vader, wat zou ik ervoor willen geven
als je er af en toe nog eens kon zijn
en een zondag kwam zitten in mijn leven
bij mijn werk en mijn boeken en mijn wijn.

Soms zie ik nog mannen van vijftientig
(je weet wel waar) met een gezicht vol zon
en zin, en dan denk ik: godallemachtig
als ik hem zo nog eens meenemen kon.

Want op de een of de andere manier
leef ik toch ook nog steeds voor jou: jouw ogen
wil ik, met hun aandacht, pret en mededogen
bij mijn geploeter, mijn huis en mijn hier:
en ik zag ze zo graag een keer genieten
van al wat ze vol tranen achterlieten.

Michel van der Plas

De namis zal plaatshebben in de parochiekerk
te Sint-Kornelis-Horebeke
op zondag 4 december 1994 om 9 uur.