



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

## **Prosper, Gustaaf LODENS**

weduwnaar van

**Mevrouw Bertha DE TEMMERMAN.**

Geboren te Sint-Maria-Horebeke op 6 januari 1899 en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 11 februari 1984, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

---

Anderhalf jaar geleden werden we opgeroepen voor Bertha en nu is het voor het afscheid van Gustaaf.

Zijn hele leven stond in dienst van vrouw en gezin. Gans zijn leven heeft hij hard en moedig gewerkt om zijn taak als huisvader te vervullen zoals de hemelse Vader het van hem verlangde. Nooit heeft hij zich enige moeite ontzegd voor het geluk en de toekomst van zijn gezin. Voor vrouw en kinderen is hij een trouwe echtgenoot en een goede vader geweest, hij droeg hen een hartelijke liefde toe.

Nu is hij, na zijn lijden schoon te hebben gedragen herenigd met zijn beminde echtgenote. In dank denken we aan hem terug en willen in ons leven het schone uit het zijne verder zetten.

Zalig zij die in de Heer sterven... want zij verlaten dit aardse tranendal om uit te rusten van hun inzet voor het goede; hun werken volgen hen. Het lichamelijk leven houdt op, al wat menselijk en aards is; maar het leven van de geest en de menigvuldige goede daden blijven. Dit is het grote voorrecht van een rechtvaardige zoals Gustaaf, wanneer hij de aarde verlaat.

Hemelse Vader aan Uw barmhartigheid vrouwen we al onze overledenen toe.

Namis : dinsdag 28 februari 1984 om 19.30 u.

De families LODENS, DE TEMMERMAN,  
DE PRIESTER, DE LANGE,

danken U voor de kristelijke deelneming.

---

Begrafenissen Amand Marroyen, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel