

†

DANKBAAR EN VROOM AANDENKEN
TER ZIELERUST VAN DE HEER

ROBERT LODENS

echtgenoot van Mevrouw
GERMAINE PROVOST

*Inrichter van Veloclub Kruisstraat
Lid van « Het Onafhankelijk Wiel »*

geboren te Volkegem op 22 juni 1903 en god-
vruchtig overleden te Ronse op 29 mei 1976,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Ik ben kwijnend geworden, dagen en maan-
den heeft de ziekte mij ondermijnd. Met volle
geduld heb ik alles aanvaard; omdat God het
zo gewild heeft. Zijn Heilige Wil geschiede.
Er wordt Heer op dit ogenblik en doorheen
gans ons menselijk bestaan toch zoveel aan-
vaarding en berusting en geloof in U ge-
vraagd, dat wij meteen uwe hulp nodig heb-
ben en invoeren. Heer help ons dit zware
offer, deze zware beproeving te dragen.

Dierbare echtgenote, u zijt altijd de sterke
vrouw geweest. Dank voor uw genegenheid
en zorg, en uw geduld tot op het einde. Uw
werk kan niet onbeloond blijven. God zegene
u.

Mijn dierbare kinderen en kleindochter, ik
had u zo lief, blijf verenigd een steun voor
moeder, en denk veel aan mij.

Begrafenissen Devos & Zoon, Groenew., Ronse

Duurbare familie, vrienden en burens, ik heb
de zekerheid dat gij mij zult blijven geden-
ken. Laten wij in gebed, in gedachte met
elkander verenigd blijven, tot wij samen in
God zullen leven voor eeuwig.

Mevrouw Robert LODENS, geboren Germaine
PROVOST, *zijn echtgenote* ;

De Heer en Mevrouw Pierre LODENS-
VANDERASPOILDEN, *zijn kinderen* ;

Mejuffer Françoise LODENS, *zijn kleinkind*;

De families LODENS-MARIJNS en
PROVOST-STAES,

De Heer en Mevrouw Eddy OGEZ-
D'HONDT en kinderen, *zijn petekind* ;

*danken U voor de bliken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.*