



DANKBARE HERINNERING AAN

## ANTOINE LOETENS

Zoon van Lucien en Christiane HENAU

Geboren te Opbrakel op 22 december 1965 en  
godvruchtig overleden in het U.Z. te Gent  
op 29 april 1991,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

---

29 april 1991. Een kille maandagmorgen. Moe-  
gestreden gaat Antoine van ons heen. Stil en  
geruisloos, zoals het opkomend licht van de  
nieuwe dag, die zijn laatste wordt.

Zijn jonge leven loslaten was een lang proces  
van negen zware jaren. Een tijd van hopen en  
trachten, van verbitterd en ontgoocheld zijn. En  
soms vertwijfeld, opnieuw de strijd en het ge-  
vecht van zijn jeugd opnemen. Nu is de storm  
geluwd.

Antoine, je bent gestorven zoals je wou leven:  
heel gewoon, heel lief en zacht, zonder veel  
drama's, zonder veel drukte. Je droomde zoals  
vele jongens... van een rijbewijs en van mis-  
schien ooit je eigen moto. Maar zomaar ben je  
met je droom van ons weggereden. Waarheen?  
God bracht je voor eeuwig thuis, geloven wij.  
Waar velen in hun soms lange leven niet in  
slagen, heb jij gekund en waargemaakt. Je leerde  
ons door je voorbeeld arm te zijn aan aardse  
goederen, maar rijk aan menselijk geluk. Wij  
geloven : nu ben je vrij, bevrijd, veilig. Wij willen  
je niet langer meer krampachtig vasthouden,  
maar de kleine dingen koesteren, die wij van jou

bewaren : je poes, je bloemen, je glimlach...  
Zovele mooie herinneringen !

Lieve Toon, je korte leven was voor ons een  
zegen. Jij was voor ons een signaal van vrien-  
delijkheid, van warmte en respect voor alles en  
iedereen. Blijf ons nabij, lief kind... Je goede  
ouders die je dankbaar bent. Je grote broers,  
die niet enkel je uitgaan, maar op een bewon-  
derenswaardige wijze ook je uiteindelijk heen-  
gaan hebben begeleid. Je meter, die je altijd  
dichtbij wist en aan wie je op je ziekbed vragen  
mocht : "Gij komt toch morgen wéér ! ?" Blijf  
alle mensen nabij, die je lief zijn : familie, buren  
en vrienden. Zij die met jou de soms moeilijke  
weg zijn gegaan. Blijf ze troostend begeleiden.  
Jij bent zo sterk nu.

Vaarwel, lieve jongen, bedankt. Jij hebt ons  
getoond wat LEVEN is.

---

**De families LOETENS, HENAU,  
VAN DEN BORRE en DE CLERCQ,**

danken U voor de blijken van christelijk  
medeleven en voor uw gelovig gebed.

---

Druk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41  
Begraf. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59