

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS!

AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van

**ALFONS LOMAN**

echtgenoot van

**Anna-Theresia DE VOS**

geboren te St. Martens-Lierde,

den 22 Januari 1878 en aldaar godvruchtig overleden, den 28 April 1945, versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij is heengegaan zooals hij heeft geleefd, in alle tevredenheid met 't geen hem overkwam.

De dood van den rechtvaardige is het einde van den nacht en de aankomst van den dag; het einde der kwellingen en de ingang tot het eeuwig leven.

Voor 't talrijk kroost dat hij heeft opgebracht heeft hij gezwoegd en gewerkt, hen daarbij achterlatend de voorbeelden van zijn leven.

Hij is bedroefd geworden zooals het goud in de smeltkroes; de onverbidelijke ziekte die hen kwelde heeft hij zoo gelaten en verdujdig verdragen dat niet een woord van gemor zijn lippen ontviel.

Bemide echtgenoot en kinderen en bloedverwanten, vaartwel! Gij kent mijn liefde en genegenheid, mijn zorgen en toe wijding voor U. Vergeet de lessen van uw vader niet, bemint uwe moeder en leeft in vrede met elkander. Weest mij in uwe gebeden indachtig.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.  
300 d. afl.

Vandendriessche-De Vleeschauer, Nederbrakel

Zeer gevoelig aan uw blijken van welgemeende deelneming in den smartvollen rouw die ons komt te treffen, bieden wij U onzen oprechten dank.

Mevrouw Alfons LOMAN, geboren Anna DE VOS ;  
De kinderen en kleinkind van wijlen Alfons LOMAN ;  
De Familiën LOMAN en DE VOS.