

God wil dat alle mensen zalig worden!

Bid voor de ziel van

**DE HEER**

## **Alfons LOMAN**

weduwnaar van Mevrouw  
**ZOE BERTOUIL**

geboren te St.-Martens-Lierde, de 14 januari  
1890 en er godvruchtig overleden de 22 fe-  
bruari 1975, voorzien van de HH. Sakra-  
menten der zieken en de Pauselijke zegen.

---

†

De families **LOMAN**, **BERTOUIL**,  
**ROUSSEAU** en **VAN WIJMEERSCH**,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van  
kristelijke deelneming en **DANKEN U**.

Druk. De Vos, St-Martens-Lierde

God wil nooit de dood van de zondaar  
maar wel dat hij zich bekere... Ik ben niet  
gekomen voor rechtvaardigen die geen be-  
kering nodig hebben maar wel voor de  
zieken en de zondaars - Gezonden hebben  
geen geneesheer nodig.

Dat was het antwoord van de Heer Jezus  
als de Joden Hem aanklaagden omdat Hij  
verbleef bij tollenaars en zondaars.

Onze Vader... vergeef ons onze schulden  
gelijk wij vergeven onze schuldenaren...  
leerde diezelfde Jezus te bidden aan zijn  
Apostelen en Hij aarzelt niet zichzelf mee  
te rekenen onder het woordje « ons ».

Wie zichzelf kent geeft de Heer volop  
gelijk en wie zich in de nabijheid van God  
weet zal de H. Petrus nazeggen: « Ga weg  
van Mij, Heer, want ik ben een zondig  
mens.

In deze tijd van verzoening en gebed is  
onze duurzame afgestorvene naar het Eeu-  
wig Vaderhuis teruggekeerd na het god-  
vruchtig ontvangen van de H. Sakramenten  
der zieken. Die vreugde die de Heer alleen  
geven kan, mocht hij dan ook nog in dank-  
baarheid meedelen aan ieder die met hem  
aan het ziekbed in aanraking kwam, voor-  
al diegene die voor hem dag en nacht in  
de weer waren.

Vaartwel Gij allen die in het leven voor  
mij goed zijt geweest. Ik zal U voortaan  
dankbaar gedenken samen met mijn afge-  
storven familieleden, die méér dan wie ge-  
tuige zijn geweest van de hulpvaardigheid  
die ik bij U alleen mocht ondervinden.

De Heer geve hem de eeuwige rust... ten  
paradijze geleiden hem de engelen.