

Geef haar, Heer, de eeuwige rust en moge het
durend licht haar verschijnen.



Bidt voor de ziel van

MEVROUW

CLARA LOMAN

echtgenote van Mijnheer

Leopold De Vos

geboren te Gent de 13 december 1876 en god-
vruchtig overleden te St Martens-Lierde de 20
november 1955. Versterkt door de laatste HH,
sacramenten.

Lid van de bond van het H. Hart

Wij danken U, Heer, Meester van leven en
dood, omdat gij ons een goede echtgenote en
voorbeeldige moeder hebt gegeven. Wij danken U
om haar stichtend overgaan tot een beter leven.

Ge weet Heer, hoe de liefde die wij haar toedroegen de smart der lastige scheiding hard maakt
Maar vol geloof en vertrouwen bidden wij: «Wanneer het uur van scheiden zal slaan, wanneer de
dood ons in rouw zal dompelen, zullen wij allen, zij die heengaat en zij die achterblijven onder-
worpen wezen aan Uw eeuwige raadsbesluiten...»
Wat U behaagde is geschied: uw naam weze gezegend in eeuwigheid.

Bemide echtgenoot, kinderen en kleinkinderen
ik dank u hartelijk voor al uw liefde, voor al uw
goedheid, voor al uw liefderijke zorgen waarmede
gij mij steeds omringd hebt. Troost U in uwe
droefheid, onze scheiding is van korten duur:
weldra zien wij elkander weder in de Hemel.

Vergeet mij intussen niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 dagen aflat)

De familiën LOMAN en DE VOS



Danken om de blijken van
kristelijke deelneming.

Uitg. DE VOS, St Martens-Lierde.