



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN**

Mevrouw

**Gabriëlle L O M A N**

weduwe van de Heer

**Albert VAN DE WATTIJNE,**

geboren te St.-Martens-Lierde op 29 januari  
1917 en godvruchtig overleden te Brakel  
op 20 januari 1974,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van de Bond van het H. Hart en  
van de Confrerie van de H. Barbara.

Van onze dierbare overledene die wij van-  
daag ten grave dragen mogen wij getuigen  
van een diep geloof en een blijvende be-  
zorgdheid voor het wel en het wee van wie  
zij beminde.

Zij was een echte moeder. Haar grootste  
geluk was in haar eigen milieu, midden haar  
kinderen te vertoeven en door haar ongekun-  
stelde vriendelijkheid een huiselijke sfeer te  
scheppen.

Zeer oud is zij niet geworden, maar in  
een mensenleven tellen de jaren niet, alleen  
is van belang dat men zijn menselijke taak  
tot het einde toe goed voltooit. Nu reeds  
heeft God gewild dat er aan haar moeder-

lijke zending een einde kwam en dat zij  
haar echtgenoot over de dood heen mocht  
gaan vervoegeu.

Vol vertrouwen bidden wij tot de Heer van  
leven en dood dat Hij deze brave vrouw  
vol erbarmen opneme in het Hemels Vader-  
huis en haar zou lonen om het vele schone  
dat zij tijdens haar leven aan anderen ge-  
geven heeft.

Mijn dierbare kinderen, wat kan ik U ge-  
noeg bedanken voor uw oprechte genegen-  
heid, voor uw liefdevolle en onvermoeibare  
zorgen. Bidt nu tot God dat Hij mij de eeu-  
wige rust en vrede schenke.

Heer, geef haar de eeuwige rust en dat  
het eeuwig Licht haar verschijne.

De families LOMAN, DE VOS,  
VAN DE WATTIJNE, DE VOS,  
**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel