

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

LILIANE, CLARA LOMAN

echtgenote van de Heer

MICHEL, REMI CHAVATTE

geboren te St.-Maria-Lierde, op 23 augustus 1927
en godvruchtig overleden in het A.Z. te Gent
op 23 januari 1981, nadat zij de pauselijke zegen
en het Ziekensakrament ontvangen had.

+

De families **LOMAN, CHAVATTE,**
DE MULDER en **DE CAMPENAERE,**

zijn erkentelijk voor uw blijken van
medeleven in hun rouw en **DANKEN U.**

De weg van hen, die goed doen en vol aandacht zijn voor het leven van anderen, blijft voor altijd getekend in het hart van de tijd. Naastbestaanden van zulke mensen begrijpen heel duidelijk de klacht over de dood : « Zoals een rivier leegloopt en uitdroogt, zo legt een mens zich neer en staat niet meer op ».

Het leven heeft haar niet gespaard. Als jonge echtgenote en moeder heeft ze zich ingezet voor kinderen en echtgenoot, ingezet voor goedheid en liefde die ze steeds opdrijven zou, niet-tegenstaande dat haar ziekte haar fel belemmerde in het zich schenken aan haar gezin. In alle oprechtheid kunnen haar naastbestaanden bidden :

Beproeving die haar heeft bezwaard,
zij heeft ze uit Uw hand, Heer, aanvaard,
en stil haar strijd gestreden.

Dierbare echtgenoot, hoe heb ik steeds uw hulp, uw steun, uw begrip mogen ervaren, wat zijt gij toch om mij bekommerd geweest ! Heb dank voor die grote zorg en moget gij in uw droefheid troost vinden bij onze kinderen en ook in uw overtuigd christelijk geloof.

Beminde kinderen, steeds ben ik voor u een goede moeder willen zijn en ging mijn bijzondere genegenheid uit naar ons kleinkind. Verlaat vader niet in de stilte van zijn verdriet, en wendt u samen tot de Heer :

God, Gij die troost en liefde zijt,
genees ons hart van eenzaamheid
en wil ons verder helpen.

Allen die mij dierbaar waart, wilt ook gij mij
de steun van uw gebed verlenen :

Heer, Gij die 't eeuwig leven zijt,
verrijzenis, onsterfelijkheid
wil haar Uw vrede geven.