

Allerzoetste Jezus, wees voor mij geen rechter
maar een Zaligmaker.



Bid voor de ziel

van

JULIENNE LONCKE

echtgenote van

KAMIEL VAN DE MERGEL

geboren te Vlamertinge de 24 Maart 1900 en
godvruchtig overleden te Elst de 17 Maart 1950.

Gesterkt door de H. H. Sacramenten.

Lid van de Confrerie H. Hert en H. Sacrament



Door eene onverbiddeijke kwaal getroffen en ten
uiterste gedrukt door het leed, bedroefde zij haar
niet, maar gaf zich met kristene gelatenheid over
aan den wil des Heeren, overtuigd dat eene lang-
durige kwelling een groote genade des Heeren is ;
aan de besluiten des Heeren moeten wij ons onder-
werpen daar Hij oneindig wijs is en vol liefde tot
ons.

Daar de dood niet het einde van ons bestaan,
maar slechts het einde van dit leven is, waardoor
dit leven in een beter veranderd wordt, moet de
dood zelve onze tranen doen ophouden.

H. Ambrosius.

Beminde echtgenoot en zoon, broeder en zusters
ik verlaat u, te vroeg helaas, maar met het dank-
baar aandenken uwer genegenheid en liefdevolle
zorgen. Stort geen nutteloze tranen op mijn graf
maar helpt mij door uwe goede gebeden.

Mijn Jezus, bermhertigheid, (100 dag. afl.)



Mr Kamiel VAN DE MERGEL ;

Mr Frans VAN DE MERGEL ;

De Familie LONCKE ;

De Familie VAN DE MERGEL ;

Danken U van harte voor
de blijken van oprechte
deelneming door U betoond.

Uitgever A. Van der Stichelen, Koster Elst