

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

Marie-Clementine Longeval

lid van de Bond van het H. Hart
en van de Confrerie der Gelovige Zielen

geboren te Delftinge de 26 oktober 1888 en godvruchtig overleden te Geraardsbergen de 19 november 1965, gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken en de Pauselijke Zegen «in articulo mortis».

Wat is het goed kalm en gelaten naar God te mogen wederkeren. God alleen kan het leven van deze werkzame en meelijdende overledene voltooien en bekronen met het blijvende geluk.

«Gij, Heer, zijt goed en genadig en vol erbarmen voor allen die u aanroepen». (Ps. 85)

Met dankbaarheid denkt hare omgeving terug aan de zorgzame en vlijtige handen, aan haar geduld en liefde voor iedereen, waardoor ze prachtig meehielp om het dagelijks leven tot een gelukkig samenzijn te maken. Als christen deed ze het zonder uiterlijk vertoon, trouw en oprecht. Graag verwelkomde ze de Heer en beleefde in de Communie een steun en troost in Hem. In deze sterkte en vriendschap is ze stil ontslapen, na vijf jaren lang de ziekte en pijn te hebben gedragen in stilte en overgave aan de wil van God.

«Ik ben het levende brood uit de hemel. Als iemand van dit brood eet, zal hij in eeuwigheid leven». (Joh. 6, 52)

Beste zuster, schoonbroer en bloedverwanten, hoe zal ik u danken om die jarenlange genegenheid in het

huiselijk leven en ziekenverzorging. Zegent de naam van de Heer. Hij geve u de kracht en nodige sterkte. Van uit de hemel blijf ik bij u in lief en leed. Blijft mij gedenken in uw gebeden.

«Heer, geef haar de eeuwige rust en het blijde weerzien van al haar beminden die haar reeds voorgingen. Moge zij, die trouw haar plicht deed en door Uw Zoon van de zonde werd bevrijd, nu Uw eeuwige vreugden genieten». (Lit. overledenen).

Gij allen die, met de mijnen, me de laatste genegenheid wilt bewijzen als rechtzinnige getuigenis van uw oprecht medeleven, geeft me dit H. Misoffer als onderpand van de eeuwige verrijzenis.

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene, uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken U oprecht :

*De families Longeval, Matthys
en Van De Pontseele.*

Uitg. Mevr. Miserez, Delftinge