

„De tijd om God te zoeken is het leven,  
de tijd om Hem te vinden is de dood,  
de tijd om Hem te bezitten is de eeuwigheid“.

†

GEDACHTENIS BIJ DE TERUGKEER NAAR  
DE EEUWIGE RUST BIJ DE VADER  
van de Heer

## JOZEF LOONTJENS

weduwnaar van Mevrouw Maria VAN HEYSTE

geboren te Nevele op 24 oktober 1892 en zacht  
in de Heer ontslapen te Gent op 14 mei 1972,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Erbestuurslid van de boerenbond.

Lid van de bond der gepensioneerden.

---

Een in-goede, diep-kristelijke en werkzame man  
is uit ons midden weggenomen. Voor hen, die  
hem van naderbij gekend hebben, is het daarom  
zo rijk gevuld geweest met mildheid, bescheiden-  
heid, goedheid en werkzaamheid.

Vader-zijn was uw taak en die hebt ge afge-  
werkt. Met fierheid bewerkte hij het land tot op  
zijn hoge ouderdom. Met liefde mende hij de  
paarden; werken was zijn vreugde. Zijn gezin was  
zijn leven en zijn werk en daar was alles goed,  
vooral die mooie liefde van zijn kinderen en klein-  
kinderen.

In wat hij meegemaakt heeft, dacht en zag hij  
alleen het schone. De vreugde en de vriendschap  
van zijn kinderen hielpen hem boven alle tegen-  
slagen, zo ondermeer het verlies van vijf kinderen  
en van zijn lieve echtgenote. Met vreugde en fier-  
heid stond hij zijn oudste dochter Madeleine af  
aan de dienst van de Heer. Hier werd niet veel

gepraat over kristen-zijn. Vader heeft het voorge-  
leefd. Voor zo'n vader zijn wij God echt dankbaar.

Mijn geliefde kinderen: dank u voor al uw  
genegenheid, vooral gij mijn dochter Angèle en  
schoonzoon Marcel, bij wie ik mijn schone oude  
dag mocht doorbrengen. Dank u voor alles. Blijft  
trouw aan hetgeen ik u voorgeleefd heb. Treur  
niet om mijn heengaan, want vanuit de hemel ben  
ik u allen zeer nabij. Dank u mijn neef en pete-  
kind pater Marianus, voor uw dagelijkse bezoek-  
jes in de kliniek. Gedenk mij in uw gebeden.  
Eens zien we allen mekaar terug.

Vader, uw aandenken is voor ons geen herinne-  
ring alleen, het is voor ons een verering, ernstig  
en ontroerend. Gij waart de stille kracht voor ons  
allen en daarvan zullen wij voortleven. Uw leven  
is het mooiste werk dat gij ons nalaat: het was  
goedheid.

Vader, leer ons nu zelf zo te leven, vergeven,  
beminnen en strijden.

---

De families LOONTJENS, VAN HEYSTE,  
HAUTEKEETE, VAN DEN BOSSCHE  
en VAN DE KEERE,

danken u oprecht voor uw meevoelen,  
maar vooral voor uw gebeden  
voor onze dierbare overledene.

---

uitg. Mw. Alyn-De Vlieger - Aalter.