

*Wij willen je rust geven,  
al is vol droefheid ons hart.  
Je lijden zien en niet kunnen helpen  
was onze grootste smart.*



Ondanks dit gedwongen afscheid bewaren we een dankbare herinnering aan hem die ons dierbaar was:

DE HEER

## Marcel LOONTJENS

*echtgenoot van Mevrouw Angèle LOONTJENS*

geboren te Nevele op 19 juni 1913 en godvruchtig overleden in de verpleeginrichting "Veilige Have" te Aalter, op 27 juli 1987, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

*Lid van het A.C.V., K.W.B. en van de Bond der Gepensioneerden.*

Vader zal blijven leven als een schone herinnering in ons hart, maar vooral in onze gelovige overtuiging dat God hem over de dood heen een nieuwe thuis heeft geschonken.

Aan hem dit gedicht:

*In het huis van mijn vader  
tikte traag de tijd,  
omspoon ons allegader  
met vrede en innigheid.*

*Hij had geen zilveren tafel  
waar hij brak zijn brood,  
maar edel was zijn hart,  
warmte was zijn woord.*

*Geest kwam geest steeds nader,  
elke avond was geborgenheid  
voor zijn dochters en zijn zonen.  
Nog wijft de hoop van blijte morgentijd  
in het huis van mijn Vader  
waar wij altijd zullen wonen.*

(Emmy Swerts)

Heer, nu leggen wij het lot van vader in Uw handen. Hij was een deel van ons leven, waarvoor we dankbaar zijn.

We danken U omdat hij voor ons een levend teken was van Uw liefde.

Voor zijn rustige en goedmoedige persoonlijkheid danken wij.

Voor zijn goede en trouwe zorgen als vader, voor zijn liefde en genegenheid als echtgenoot, voor zijn werkzaamheid en ijver, in dienst van velen, voor zijn oprechte interesse voor de kleinkinderen die hem ter harte gingen.

Wij danken U, God, voor zoveel dingen die we niet kunnen noemen, omdat hij zo veel voor ons betekende.

Gij kent zijn hart en ons verdriet. Wil hem nu opnemen in de vreugde van Uw Koninkrijk, en steun ons, opdat wij dit groot gemis leren verwerken.

Hij moge in uw barmhartigheid rusten in vrede.  
Amen.

Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen,

De families LOONTJENS, LOONTJENS, DE BOOSER  
en VAN HEYSTE,

danken U om uw deelneming en gebed.

---

Begrav. Eric GUSSÉ — Druk. DE MAERTELAERE