

" Het huis van de Heer zal mijn woning
zijn voor alle komende tijden ". Ps 23



Dankbaar gedenken wij

ZUSTER BERTHA

Marguerite Loontjens

Zij werd geboren te Nevele
op 19 oktober 1910

Zij wijdde zich aan de Heer in de Congregatie
van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo
te Deftinge op 12 maart 1934

Zij werd opgenomen in de eeuwige vrede
te Deftinge op 2 januari 1991.

Eerw. Heer Marchand, algemeen directeur
De algemene Oversten en Zusters van Deftinge
Zuster Mauritia, Judith Loontjens
De familie Loontjens en De Booser

danken voor uw gebed en uw
blijken van deelneming.

Wij danken U, Heer,
voor het leven van Zuster Bertha.

Wij danken U

voor het vele goede dat zij heeft gedaan :
In diep geloof heeft ze haar leven
in dienst gesteld van zieken en bejaarden.

Totaal belangeloos

en met een vanzelfsprekende goedheid
heeft ze in stilte velen bijgestaan
in uren van eenzaamheid en lijden.

Haar inzet en stille dienstbaarheid ook
in de onderscheiden gemeenschappen waar
ze verbleef

getuigden van haar echt religieuze zijn.
In haar laatste levensjaren heeft ze zelf
het kruis van de zwakke gezondheid
met berusting aanvaard.

We treuren om haar heengaan maar
geloven dat de dood niet het einde betekent
maar de overgang van leven naar Leven.
Moge de Heer haar nu laten delen
in de vreugde van Zijn nabijheid.

Moge zij er voor ons allen bidden :
haar familieleden, waar ze zo van hield,
haar zuster kloosterlinge,

haar medezusters,
de velen die ze op haar levensweg heeft
lief gehad.

Ook wij blijven haar in ons gebed
dankbaar gedenken.