

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.



Bid voor de ziel van
MEVROUW

Emma - Emilie LOOSVELD

weduwe van de Heer
JOZEF COPPENS

geboren te St.-Maria-Oudenhove,
op 6 november 1900 en godvruchtig overleden
in de St.-Franciscuskliniek te Oprakel
op 12 november 1984, gesterkt door het sakrament
van de zieken en de Pauselijke Zegen.

Het nederig leven van de betreurde overledene Emma heeft in de maand van de Heilige en de Gelovige Zielen, niettemin hoge toppen gescoord. Onder het octaaf van Allerheiligen aanschouwde ze, in de warmte van een kroostrijk gezin, het levenslicht en werd ze, als kind van God, in de grote Kerkgemeenschap opgenomen.

Langs veilige wegen van deugd en werkzaamheid, ging zij aan de zijde van haar geliefde echtgenoot, steeds de goede richting uit, om enkele jaren na hem, in een gezegende ouderdom en na een rustig verblijf in Najaarszon, gesterkt door de HH. Sacramenten, weer in de sfeer van Allerheiligen, haar einddoel te bereiken.

Haar levenswijze was in deze landelijke omgeving stil en eenvoudig, zó onopvallend dat niemand kon vermoeden dat haar ooit een hoge militaire onderscheiding te beurt viel. Op 15 november 1918 spelde een Generaal van het oprukkend, triomferend Franse leger, in het bijzijn van zijn legerstaf, soldaten en de Michelbeekse mensen, hier op het dorpsplein, haar

een waardevol en verdiend ereteken „voor moed en zelfopoffering” op de borst. Door het spervuur van de Duitse mitrailleurs waarschuwde ze, even vóór de Wapenstilstand, de Fransen voor het dreigend gevaar. Ze voorkwam aldus een nog groter bloedbad en redde mensenlevens. (Ordre de la Divis. n° 240) Vandaag klinkt voor haar de wekroep van de Hemelgeneraal: Daar is de bruidegom, ga Hem tegemoet, tredt binnen om eeuwig bruiloft te vieren.

Haar beminde familie, het personeel en de vrienden van Najaarszon vergezelen haar met een vrome gedachtenis en bidden: Heer wees haar genadig, reken haar zwakheden niet aan, altijd heeft ze uw almacht erkend en uw liefde beantwoord.

Jezus, barmhartigheid.

De families LOOSVELD en COPPENS
danken U oprecht voor uw blijken van kristelijke
deelname en gebed.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel