

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.

✠  
**BID VOOR DE ZIEL**

van

**MIJNHEER**

**Henri LOOSVELD**

Weduwnaar van Clemence Van Wambeke,  
geboren te St-Maria-Oudenhove, de 6-2-1967 en  
er godvruchtig overleden de 29-12-1949, gesterkt  
door de laatste HH. Sakramenten.

Vandaag is de mens en morgen komt hij niet  
meer te voorschijn. Gelukkig die het uur van  
zijn dood altijd voor ogen heeft en zich alle  
dagen bereidt om te sterven. Waakt dan, want  
gij weet niet op welk uur de Heer zal komen :  
doe nu goede werken, terwijl het dag is.

Matth.

Al wordt de rechtvaardige door de dood ver-  
rast, nog zal hij in vrede rusten. Boek Wijsheid.

Hij was standvastig in zijn geloof en trouw in  
het vervullen van zijn kristelijke plichten. Vre-  
dig en rustig sleet hij zijn laatste dagen.

Met de psalmist kon hij zeggen : De Heer zal  
mij vergelden volgens zijn gerechtigheid en mij  
belonen naar mijn werken. Want ik heb de  
wegen des Heren bewaard en ik ben mijn God  
niet ontrouw geweest.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, gedenkt  
Vader en Moeder, die beiden nu aan uw liefde  
en zorgen ontnomen zijn. Blijft ons indachtig in  
uw gebeden en HH. Missen. Weest deugdzaam,  
trouw aan God en Kerk. Tot weerzien in de  
hemel.

Bid de 4 akten.

Uitg. J. Eeckhout, St-M.-Oudenhove

De familiën **LOOSVELD-VAN WAMBEKE** danken U voor de blijken van  
genegenheid, hun betoond bij het afsterven van

**MIJNHEER**

**Henri LOOSVELD**