

Ook mij zal God verlossen
uit alle pijn en nood.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

CYRIEL LOOSEVELDE

echtgenoot van Mevrouw
MAGDALENA VAN DEN BORRE

geboren te Sint-Maria-Oudenhove, op 30 juni 1910
en godvruchtig overleden in de St. Franciscus-
kliniek te Opbrakel, op 7 januari 1982, nadat hij
de Pauselijke Zegen, de Ziekenzalving en de H.
Teerspijze ontvangen had.

Oudstrijder 1940-1945
Gepensioneerd mijnwerker.



De families **LOOSEVELDE, VAN DEN BORRE,**
VAN PAEMEL en **DE GUIISME,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Begrav. **RAOUL**, Markt, Brakel. Tel. (055) 42 24 49

« Het geluk bleef verre van mij ; wat gezond-
heid was wist ik niet meer » (naar Klaagl. 3,17).
Dit klaaglied van de profeet Jeremia kon deze
man tot het zijne maken tijdens zijn laatste
levensmaanden. Hij die eens de donkerte van de
mijnschachten had gekend, beleefde in zijn
laatste levensdagen de duisternis van een uit-
zichtloos mensenleven. Zei hijzelf niet : « Gij
zult mij niet lang meer moeten komen bezoeken » ?
Maar ook voor deze mens bracht de
ziekenzalving hoop en was het woord van de
profeet troostend : « Goed is het, in stilte, op
redding van de Heer te wachten » (Klaagl. 3,26).

Zijn naastbestaanden zullen terugdenken aan
hem als aan een echtgenoot en vader, die ten
koste van eigen gezondheid eens arbeid ging
verrichten om zijn gezin in levensonderhoud te
voorzien. Alleen dit gebaar vertolkt reeds hoe
nauw hem de zijnen aan het hart lagen, hoe hij
zijn kinderen een toekomst wilde verschaffen.
Met hen en hun geluk is hij begaan geweest tot
op zijn laatste levensdag.

Dierbare echtgenote en beminde kinderen, uw
hulp, uw bijstand en uw aanwezigheid bij mijn
ziekbed, thuis en in het ziekenhuis, betekende
voor mij troost en sterkte. Een paar dagen voor
mijn dood, de onzekerheid van mijn leven aan-
voelend, zochten mijn handen naar steun. Gij
hebt ze gevat, zodat ik de weldaad van uw aan-
wezigheid nogmaals mocht ondervinden. Om dit
alles ben ik u allen dankbaar. Gij, mijn lieve
kleinkinderen, draagt het beeld van grootvader
steeds verder in uw leven mee.

God, onze Heer, wij vertrouwen deze dierbare
overledene toe aan Uw liefde die geen grenzen
kent. Wij zijn U dankbaar voor al het goede dat
Gij ons door deze mens gegeven hebt. Breng
hem nu thuis in de vreugde van Uw Rijk, waar-
aan geen einde komt. Wij vragen U dit door
Christus, onze Heer.