

†  
WEES IN UW VROOM GEBED INDACHTIG  
DE ZIEL VAN

HEER

## Romain, Germain LOOSVELT

geboren te Waarmaarde op 5 oktober 1908 en overleden te Oudenaarde op 21 juli 1968, gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken.

---

Een goed mens is van ons heengegaan, **bewend** en betreurd door allen die hem hebben gekend en vooral door hen die samen met hem het leven deelden.

Zijn oude moeder, voor wie hij zo bezorgd was, en die nu groot lijden kent, zal nooit kunnen vergeten hoe goed en hoe liefdevol haar zoon is geweest. Zijn naaste familieleden, die hem zo waardeerden, zijn in grote droefheid, maar het is hun troost dat zij steeds een beste herinnering zullen bewaren aan hun dierbare afgestorvene, vooral voor zijn schoonzuster, in wiens armen hij gestorven is.

Zijn personeel, zijn klanten... het waren allemaal vrienden, aan wie hij het beste van zichzelf schonk, en die hij liet genieten van zijn vele talenten.

Hoeveel mensen heeft hij niet geholpen bij het bouwen en bijgestaan met raad en daad.

Moge de Bouwheer van hierboven deze bouwmeester opnemen in de eeuwige woning, waar hij voor altijd gelukkig mag zijn.

Een goed mens is van ons heengegaan. Gans zijn leven is getekend met de stempel van de goedheid en bezorgdheid. Zijn schrandere geest, zijn grote bekwaamheid, door hoge studies en rijke ervaring aangevuld, stelde hij in dienst van zijn evenmens.

Het is een teken geweest van de kristelijke naastenliefde tot in de laatste ogenblikken van zijn leven, bezorgd te zijn voor de anderen; geen ogenblik onbewust, tot in de doodstrijd toe, was hij één bekommernis voor de naaste. Ongetwijfeld zal de Meester hem ontvangen en zeggen: « Kom binnemen, goede en getrouwe dienaar, in de vreugde van de Heer ».

Goede oude Moeder, hoe dank ik u; het leven is niet mild geweest voor u; gij hebt veel lijden gekend; wil dan geloven dat uw zoon van hierboven U bezorgd zal volgen met de hulp van de Heer.

Goede familieleden en vrienden; hebt dank voor al Uw bekommernis en uw goede zorgen; laat de gedachte aan mij steeds vergezeld zijn met een goed gebed, dat Kristus ons zelf heeft geleerd: « Heer, Uw wil geschiede ».

---

De familie LOOSVELT,

**dankt U voor de blijken van deelneming  
in de rouw en voor Uw gebed.**