

*Ik ben de Verrijzenis en het leven,
wie in Mij geloofte zal eeuwig leven* (Ev.)



VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

ERNEST - VICTOR LOOTENS

echtgenoot van

Mevrouw AGNES - MARIA COLPAERT

Vereerd met de Weerstandsmedaille en de
Herinneringsmedaille van de oorlog 1940 - 1945
*geboren te Oudenaarde op 22 september 1914 en er
zacht in de Heer ontslapen op 11 november 1977,
gesterkt door het Sakrament der zieken*



Een mens zoekt in zijn leven altijd naar wat geborgenheid, wat veiligheid; wat zekerheid; naar wat genegenheid en goedheid; kortom, naar dat wat we een « thuis » noemen.

Maar het leven is zo wisselvallig, nooit zijn we gerust; nooit zijn we zeker. Het geluk; dat we willen grijpen; ontglipt ons soms zo vlug; we kunnen moeilijk vrede en rust vinden in dit leven.

De Heer stelt God dan ook het meest voor als een Vader, een Vader die barmhartig en vergevingsgezind is. Ons geloof is, dat wij bij God van goedheid en liefde zullen komen. Hij zal onze diepste verlangens vervullen.

De aardse tocht van deze man is geëindigd na een leven van vreugden en smarten. Omringd door zijn zorgende en bekommerde echtgenote, door haar genegenheid thuis en dagelijkse bezoeken in het ziekenhuis is Ernest terug gekeerd naar het Vaderhuis.

Hij hield van mensen en dingen, van zijn toegewijde echtgenote en zijn petekind.

Met hoop en vertrouwen is hij nog naar het ziekenhuis vertrokken, maar daar heeft de Heer hem geroepen.

Dierbare echtgenote, mijn oprechte dank voor uw genegenheid, goedheid en jaren gelukkig samenzijn.

Beste familieleden en vrienden hebt dank voor al het goede dat U aan mij hebt gedaan. De Heer moge U er overvloedig voor belonen.

H. AMANDUS BID VOOR ONS

Mevrouw Ernest LOOTENS,
geboren Agnes COLPAERT;
De families LOOTENS; DE WEERDT;
COLPAERT; DE BRAUWERE;

zijn zeer erkentelijk voor uw **blijken**
van deelneming in de rouw die hen treft.

Drukkerij Gasthuys — Oudenaarde