



*Als missionaris in hart en nieren
zo heeft hij geleefd
zo heeft hij de over-
tocht gemaakt.
Nu is hij aangekomen bij God,
de bron van zijn leven.*

Dankbare herinnering aan

Pater GASTON LOOTENS Missionaris van Scheut

Geboren te Brugge op 27 november 1918
Religieuze geloften op 8 september 1938
priester gewijd op 1 augustus 1943
vertrokken naar Congo-Zaire op 29 maart 1949
Op rust in het missiehuis van Scheut te Torhout
sinds 16 juli 1987
Overleden te Kortemark op 4 april 1997.

Pater Gaston werd geboren in een vlaams en diep kristelijk boerengezin. Van in de kinderjaren maakte hij het wel en wee mee van het leven te lande, van het noeste werk op de hofstede. Dit heeft hem nooit meer losgelaten.

Hij werd bestemd voor de toenmalige Congo, zijn broer Germain achterna. Maar eerst moest hij vijf lange jaren landbouw studeren aan de Leuvense universiteit. In 1949 kon hij eindelijk naar de missie vertrekken. Na een jaartje kennisgeving met land en cultuur werd hem de zware taak opgedragen in Mondongo, het bisdom Lisala, een middelbare landbouwschool op te richten die later zou uitgroeien tot een bekend hoger instituut voor landbouw.

De landbouwschool in Mondongo werd zijn levenswerk. Daar heeft hij zijn vele talenten kunnen ontplooiën. Hij was weerom "boer" en hij kon zaaien en planten naar hartelust. Hij hield van zijn studenten en vele van hen bleef hij volgen, ook in 't latere leven. Een diploma van Mondongo gaf toegang tot goede plaatsen in de maatschappij.

Maar wellicht heeft hij nog het meest genoten van zijn animatie werk bij de gewone mensen. Hij ging zo graag naar de omliggende dorpen om er de mensen te leren koffie planten en snoeien. Hij verbeterde de rijstkultuur en al de andere gewassen. Zo kwam er een zekere welstand in die dorpen. Het geheim van zijn dynamisme en van zijn slagen was heel zeker zijn liefde voor de mensen. Hij hield van de mensen en had er een enorm respect voor. Hij had een geweldig karakter, maar iedereen wist en voelde dat hij "een warm kloppend hart" had. En in 1987 kwam de tijd van loslaten, van vertrekken. Hij heeft heel zijn werking op een mooie manier doorgegeven. In zijn eerste jaren op rust, was P. Gaston nog zeer actief als missionaris. Waar hij kon ging hij getuigen over het missiewerk. Zijn enthousiasme voor Mondongo groeide nog met de dag. Hij kon er niet over zwijgen. Zijn missieanimatie kwam goed over bij de mensen. Maar toen kwamen de eerste symptomen boven van de ziekte die hem uiteindelijk zou vellen. Hij werd zwaar beproefd in 't geen zijn grote rijkdom was geweest. Beetje bij beetje verloor hij de helderheid van geest. En op zekere dag stelden we vast dat er niets meer overbleef van die hartelijke, bewame, liefdevolle persoonlijkheid. Hij is doorheen een zeer donkere tunnel gegaan. Hij heeft veel geleden en wellicht zullen we nooit weten wat er zich in hem afgespeeld heeft de laatste twee jaren. Hij werd gelouterd en gekruisigd en alzo gereed gemaakt voor de Verrijzenis en de grote ontmoeting met zijn Heer.

We danken u Pater Gaston en we kunnen u niet vergeten. Uw vele vrienden in Mondongo en elders zullen u blijven gedenken.

Rust nu maar in vrede.

Hij was verwant aan de families LOOTENS en HEYTE

Rouwbegeleiding en Rouwcentrum Decombele,
Torhout 050/21.11.46 - 21.62.97- Fax 050/22.09.40

