

Ik ben de Verrijzenis en het Leven ;
wie in Mij gelooft, al sterft hij ook,
zal leven !



BID VOOR DE ZIEL VAN

de Heer Achiel LOQUET

wed. van Mevr. Camilla LAURIER

geboren te Melden op 9 september 1895
en plotseling overleden te Kluisbergen
op 16 augustus 1976, gesterkt door de
H.H. Sakramenten der Zieken in ex-
tremis.

De hoge jaren zijn een erekroon,
wanneer zij op de weg van de deugd
gevonden worden. Vandaag is de mens,
morgen verschijnt hij niet meer.

De dood geeft ons zalige lessen : zij
herinnert er ons steeds opnieuw aan,
hoe nietig wij zijn tegenover God ; en
hoe kort, maar tevens hoe beslissend
dit aardse leven is voor de eeuwigheid.

Betrouw dan niet op de dag van
morgen : gij weet immers niet wat
hij u brengen zal. Doe daarom nu het
goede wat gij doen kunt en moet,
want met de dood komt het recht-
vaardig oordeel van God, die aan ier-
der zal geven naar zijn persoonlijke
verdiensten. - De Heer dienen en be-
minnen uit ganser harte, is het groot-

ste geluk hier op aarde en de beste
verzekering voor het eeuwig geluk
hierna.

Bidden wij met onze Moeder de H.
Kerk voor onze duurzame overledene
Achiel : « God, wie het eigen is altijd
barmhartig te zijn en te sparen, wij
smeken U voor uw dienaar Achiel,
die Gij uit deze wereld hebt laten
heengaan ; laat uw heilige engelen
hem opnemen en geleiden naar het
hemels vaderland, het paradijs ; zodat
hij die in U geloofde en op U ver-
trouwde de eeuwige straffen moge ont-
gaan en deel krijgen in de hemelse
vreugde. Door Christus onze Heer.
Amen ».

Duurbare kinderen, kleinkinderen
en familie, hebt dank voor uw gene-
genheid en toegewijde zorgen : en ge-
denkt mij in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De hr en mevr Germain MAES-
LOQUET,

De hr en mevr Hubert RESTIAEN-
LOQUET, kinderen en kleinkind,

De hr en mevr Gerard LOQUET-DE-
MEULEMEESTER, kinderen en
kleinkind,

danken U

voor de blijken van genegenheid
en uw gebed bij dit afsterven.