

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

BID VOOR † DE ZIEL
van Mijnheer

JULIEN LOSSEZ

Echtgenoot van Mevrouw

JULIENNE BAEIJENS

geboren te Nederboelare den 1 December
1902 en overleden te Overboelare,
den 18 November 1946.

.....

Als niemand er aan dacht is hij den dood
ingegaan, in vollen levensbloei...

Julien was een beste jongen, goed en joviaal van inborst. steeds het leven langs de beste zijde nemende. Werkzaam en leergierig na zijn werkuren, was hij de trots van zijn gezin en van zijn ouden vader. Velen schonken hem hun vriendschap en zijn heengaan sloeg eenieder diep teneer.

Mijne lieve, lieve kindertjes, vadertje gaat alvast te vroeg van u heen... Doe uw uiterste best om u altijd te doen beminnen en wees gediensdig en voorkomend jegens elk. Vereert moeder, en vergeet nooit uw vadertje in uw gebeden.

Beste vader, ik weet dat mijn heengaan

voor u 'n zware slag is. Tracht er, zooals voor moeder en broer, nu ook boven op te komen, en helpt mede ons kinderen groot en eerlijk door het leven te brengen.

Bemide bloedverwanten en mijne talrijke vrienden, vaartwel, gun mij een beste en levendig aandenken.

.....

Een milde troost waren ons Uw blijken van kristelijke deelneming bij het afsterven van Hem die ons zoo dierbaar was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën

Lossez, Baeijens, Noterman, De Smet
en De Block.