

†

Laten wij in onze herinnering levend houden
de naam van

MEVROUW

Julia LOTENS

echtgenote van **Michel VERSMESSEN**

Lid van de Bloedgevers, Tollembeek.

Geboren te St.-Blasius-Boekel op 27 december 1919 en schielijk overleden te Wauthier-Braine op 21 maart 1977, begeleid door het gebed van onze Moeder de H. Kerk.

Ondoorgrondelijk zijn Gods wegen : ons dagelijks leven gaat zijn gewone gang, ons werk en onze zorgen... plots kent dit alles een einde, onvoorzien en verrassend.

"De Heer komt wanneer ge het niet verwacht ! Waakt en bid want ge kent noch dag noch uur. "Mceder, uw heengaan was zo plotseling, zodat we het haast niet kunnen geloven.

Ons hart, overstelpt van droefheid is gebroken, en onze ogen wenen, want moeder is overleden : onze brave, eenvoudige en bezorgde moeder, troost en steun van echtgenoot en kinderen.

GEBED.

Wij danken U voor alle vriendschap die van haar is uitgegaan
en dat zij, zo vergankelijk als zij was,
een mens geworden is om van te houden.
Laat ons bidden voor onszelf die door dit sterven worden beproefd en voor allen die nu leven moeten,
met een lege plaats aan hun zijde,
voor hen die treuren,
omdat iemand wegviel uit hun kring,
om een gemis dat niet te noemen is.

Uw deelneming in ons verlies was
ons een grote troost en uw gebed
een kostbare hulp voor onze dierbare
overledene.

Daarvoor danken U :

De Heer Michel VERSMESSEN,
haar echtgenoot
Marc en Annie, en kinderen,

De families LOTENS, VERSMESSEN,
GEZELS en ROOS

Drukkerij Plasschaert, Tollembeek