

Mijn Jezus, barmhartigheid.



GEDENK IN UW GEBEDEN

DE ZIEL VAN MEVROUW

MAGDA, NICOLE LOTENS

echtgenote van de Heer

MARCEL VAN GANSBEKE

Zij werd geboren te St-Goriks-Oudenhove de 11 september 1948 en is schielijk overleden te Strijpen de 20 maart 1979.

De mens moet niet trachten Gods raadsbesluiten te doorgronden. In het ander leven zullen ons die geheimenissen overvloedig worden ontsluit. Dan zullen we zien met heel andere ogen. Nu buigen we het hoofd met christelijk berusten in nederige onderwerping aan Gods aanbiddelijke Wil.

Zij was jong. Zij hield van het leven. Werkzaam, stil, steeds vol zorgen voor haar gezin zolang als dat zij kon, minzaam en gedienschtig voor haar omgeving wist zij als trouwe echtgenote en goede moeder haar kort leven rijk te maken aan verdiensten. Moedig is zij de louteringsweg opgegaan en in stille overgave wist zij haar kruis te dragen.

Haar man, haar kinderen en gans haar familie en de parochiegemeenschap treurt om het verlies van deze goede vrouw en moeder.

Goede man, beminde kinderen, beste ouders, schoonouders en familie, veel zorgen en liefde hebt gij mij gegeven. Ik dank u voor dat alles. Moge de Heer uw grote edelmoedigheid lonen. Bidt allen voor mij en tot weerziens bij de Heer.

Laat ons bidden.

Treed niet in het gericht met uw dienaar, Heer, want geen mens zal bij U rechtvaardig bevonden worden, als Gij hem niet eerst van zijn fouten vergiffenis schenkt.

Wij bevelen U de ziel van Uw dienaar Magda aan, opdat zij gestorven voor deze wereld, leve voor U; wis al datgene, wat zij in de zwakheid van haar menselijk bestaan heeft misdreven, uit door de kwijtschelding van uw allerbarmhartigste liefde. Door Christus onze Heer.

Zij ruste in vrede. _____

De families LOTENS, VAN GANSBEKE,
SPITAEELS en SCHOCKAERT

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. Van Ruyskensvelde.