

Wie in mij gelooft, zal leven ook al is hij gestorven.



**GEDENK IN VROOMHEID**

de Heer

**Albert - Germain - Leo  
L O T E R M A N**

echtgenoot van Mevrouw

**MARGUERITE GERARDIE,**

geboren te Elst op 4 juli 1917 en  
godvruchtig overleden in het Akademisch  
Ziekenhuis te Gent op 6 november 1971,  
voorzien van de HH. Sakramenten der  
zieken en de Pauselijke Zegen.

Wij treuren met kristelijke gelatenheid om het heengaan van een dierbare echtgenoot en vader. Ons hart is ook vervuld van diepe dankbaarheid omdat hij zoveel vriendschap en liefde heeft betoond in zijn omgeving.

Hij was nauwgezet in zijn werk en behulpzaam voor allen die hij ontmoette. Zijn eigen leed verborg hij, om niemand pijn te doen of last te berokkenen. De laatste weken van zijn leven kwam geen klacht over zijn lippen; door zijn woord en zijn houding was hij zelfs een steun voor zijn vrouw en zijn kinderen.

Wij weten dat God al het goede dat hij heeft verricht zal prijzen en tot hem zal zeggen : « Kom dan, trouwe en goede vriend, treed binnen in de vreugde van de Heer ».

Geliefde echtgenote, kinderen en kleinkinderen, laat ons één blijven in liefde door te bidden voor elkaar.

Dierbare vrienden, ik was steeds gelukkig om uw vriendschap en uw genegenheid, uw gebed zal ik steeds in dank aanvaarden.

« Op U, Heer, heb ik mijn vertrouwen gesteld, ik zal niet beschaamd worden in eeuwigheid ».

De families LOTERMAN, GOSSEYE, GERARDIE,  
GUILBERT, DE TEMMERMAN,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. J. De Vleeschouwer, Brakel