



*Heel traag kwam het einde
het eeuwige nabij
en droeve treurden mijn kinderen
de familie rondom mij.*

Dankbare herinnering aan

DE HEER

Gilbert LOTERMAN

Echtgenoot van Mevr. Marie-Rose SPITAEELS

Geboren te Nederbrakel op 15 november 1928
en godvruchtig overleden te Ronse
op 27 september 1996,
in de kliniek "Zusters van Barmhartigheid",
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

*Stichter van de meubelzaak
Voorzitter Sint-Jozefsgilde Everbeek
Erevoorzitter Voetbalclub SV Everbeek*

Namis: zondag 27 oktober 1996 om 9.30 u.

Ons vader heeft samen met moeder een bloeiende zaak opgebouwd, met veel geduld, veel werk en dank zij de medewerking van familie en vele vrienden. Hij was een graag geziene vriend in het verenigingsleven, want op hem kon je rekenen als ze een steuntje nodig hadden. Doch ook sterke bomen blijven niet overeind. Hij beseftte immers maar al te goed dat hij zijn geliefden zou moeten verlaten. Tot op het laatste moment bleven we met elkaar in contact. En dan, je keek ons niet meer aan, je sprak niet meer, het was uw heengaan. Het bracht ons veel pijn en verdriet. We weten echter dat het lijden voor jou veel groter is geweest.

Wij zullen de goede momenten blijven koesteren en ook in ons gebed zullen we u zeker niet vergeten.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Voor elke uitdrukking van medeleven bij zijn heengaan danken U oprecht :

de families LOTERMAN, HAELTERMAN
en SPITAEELS, ROMAN.

Rouwcenter "Funeralia" Brakel - 055/42.84.80

