

Gelukkig de mens, die leeft en sterft onder de bescherming van O.-L.-Vrouw.



TOT VROOM AANDENKEN VAN  
MEVROUW

**Maria, Rachel, Verda Loterman**

weduwe van de Heer  
**REMI VAN WIJMEERSCH,**

geboren te Elst op 17 oktober 1891 en aldaar  
overleden op 27 juli 1974,  
bediend met het H. Oliesel « in extremis ».

Een moeder heeft men slechts éénmaal. Deze woorden treffen iedereen, die geen moeder meer heeft, maar dezelfde woorden treffen in het bijzonder deze mensen die moeder plots uit hun midden zien verdwijnen.

Een besluit echter staat rotsvast : wij hebben in dankbaarheid moeder met de tederste zorgen omringd, zoals zij zelf voor ons steeds gedaan heeft. Deze overtuiging is dan ook bij het onverwacht heengaan van moeder Verda een steun en een kracht voor het verdere leven.

Haar eerlijke en kordate aard, de hartelijkheid en bijzondere zorgzaamheid voor de haren, haar liefde voor geloof en kerk, haar godsvrucht tot O.-L.-Vrouw zullen allen in haar eren, die haar van dichtbij hebben gekend.

Al was haar leven sober en doorweven met lijden, al gingen vele genietingen van deze wereld aan haar voorbij, zij sterft gerust, omdat zij weet dat de dood voor haar niet is het verschijnen voor de strenge Rechter, maar een opgaan naar God, die in het verborgene ziet en loont naar werken.

Bemide kinderen, kleinkinderen en familieleden, hartelijk dank voor al uw genegenheid en toewijding. Blijft mij gedenken in uw gebeden en bij de vervulling van uw wekelijkse zondagsrust en zondagsplicht. Op deze wijze blijven we best in kristelijke liefde met elkander verenigd.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Wil nu rustig de vier akten bidden.

De families LOTERMAN, VAN WIJMEERSCH,  
DE CUBBER, COTON,  
**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel