

Gelijk goud in de smeltoven gezuiverd wordt,
zo loutert God de ziel der rechtvaardigen in hun
beproevingen.

†

DIT MOGE U BLIJVEND DOEN GEDENKEN
DE SCHONE ZIEL VAN

Mevrouw

Marie - Emilie LOTERMAN

weduwe van de Heer

Theofiel HAESBROEK

geboren te Elst de 16 oktober 1889 en godvruchtig
overleden te Nederbrakel de 1 maart 1969,
gesterkt door de HH. Sakramenten
en de Pauselijke Zegen.

Moeder was dapper en zorgzaam ; hard heeft
zij gewerkt samen met vader voor haar gezin.
Haar lichtend voorbeeld, haar stille vroomheid,
haar bescheidenheid en eenvoud zijn een kost-
baar erfdeel voor haar kinderen.

Wie zo heeft geleefd, moet dan ook de dood
niet vrezen. Voor moeder is de goede strijd ge-
streden, zij heeft haar geloof bewaard. Nu wacht
haar de kroon der gerechtigheid, die God beloofd
heeft aan hen, die Hem liefhebben.

Dierbare kinderen en familieleden, ik dank U
voor al de goede zorgen en vriendschap die gij
aan mij besteed hebt. Nu ga ik vader vervoegen
in de hemel ; blijft dapper en eensgezind.

Gedenkt mij in uw gebeden.

De Heer en Mevrouw

Jan-Baptist HAESBROEK-DE TEMMERMAN
en kinderen,

De Heer en Mevrouw

Albert HAESBROEK-VAN DE KERCKHOVE,
kinderen en kleinkind,

De Heer en Mevrouw

Charles HAESBROEK-COESSENS,

De Heer en Mevrouw

Georges DE CUBBER-HAESBROEK,
kinderen en kleinkind,

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen ;

De Families

LOTERMAN, HAESBROEK, VAERNEWYCK,
VAN NIEUWENHOVE,

*DANKEN VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING IN ROUW EN GEBEDEN.*

de bleekere-de cubber, oudenaarde