

Geloofd zij Jezus-Christus.



BID VOOR DE ZIEL

van

MEVROUW

PHARAILDE LOTERMAN

weduwe van Mijnheer PROSPER TRUYEN
geboren te Michelbeke, de 9 October 1864 en
aldaar godvruchtig overleden, de 21 Maart 1954.
Versterkt door de HH. Sacramenten.

De hoge ouderdom is een erekroon, indien hij
op de wegen der gerechtigheid is gevonden.

Geen groter genade kan God de mens op
aarde geven dan een goede moeder — eerst als
moeder er niet meer is, beseft men wat zij voor
ons is geweest. — Al is ons hart nu bedroefd,
wij danken toch de Heer omdat wij haar zolang
bewaren mochten en nu de schone herinnering
meedragen van een werkzame, bezorgde en chris-
telijke moeder. — Vol betrouwen bidden wij dat
haar dood de overgang moge zijn naar een ge-
lukkig leven in eeuwigheid.

Maria, ik heb U steeds bemind en vereerd,
op U heb ik betrouwd, wees nu mijn toevlucht bij
uw Goddelijke Zoon. H. Alph.

Beminte kinderen en kleinkinderen, ik dank
U voor de goede zorgen, waarmee gij mij zoveel
jaren hebt omringd — de dood kan ons wel tijde-
lijk scheiden, maar niet onze liefde verbreken. —
Bidt veel voor uw Ouders — God zegene U —
Tot weerziens in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.)

H. Jozef, patroon der stervenden, bid voor
haar.

Heer en Mevrouw K. KUMMER-TRUYEN en zoon Dr. Benno KUMMER,
Heer en Mevrouw X. JOIRIS-TRUYEN en kinderen Jean-Louis en Madeleine,
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Heer C. DE RIDDER-TRUYEN,
De familiën LOTERMAN, NOTERMAN, TRUYEN,
danken.

Dr. « DE BELAARD », Haegeman-Cousy, Sottegem.