

De rechtvaardige leeft uit het Geloof.



Wil met ons bidden voor de zielerust van Mevrouw

RENILDE LOTERMAN

echtgenote van de Heer

AIMÉ LAMARCQ

geboren te Michelbeke de 12 december 1890 en overleden te Brakel de 3 januari 1976, tijdig bediend met de H. Sakramenten en de Apostolische Zegen.

Lid van de K.L.V.B. en de Kristelijke Bond der Gepensioneerden

Het is hard te moeten scheiden van iemand die wij zo beminden, en toch vervult dankbaarheid ons hart voor de vele jaren ons geschonken, voor het schoon kristelijk leven van deze echtgenote en moeder. Als kristelijke echtgenote en moeder heeft zij tenvolle haar taak volbracht, diepgelovig en vroom, werkzaam en bezorgd voor haar kinderen en omgeving.

Het wel en het wee van het leven, zowel als de plagerijen van de oude dag heeft zij met oneindig veel geduld gedragen zonder ooit te klagen of te morren, gelaten en tevreden, onderworpen aan Gods H. Wil. De heerlijkste troost bij het afsterven van zulke vrouwen ligt in de overtuiging dat zij geleefd heeft voor God en de mensen. Thans mogen wij met de Kerk bidden en zingen: « Ten Paradijze geleiden U de engelen. »

Aan mijn echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, zeg ik oprecht dank voor de goede zorgen, genegenheid en liefde. En liefde reikt verder dan de dood.

Bemide kinderen, weest één, weest allen broederlijk één, zoals wij altijd geweest zijn. Door uw broederlijkheid en gebed zult gij mij het best eren. Wilt uw vader en moeder beminnen.

Wilt rustig de vier Akten bidden om in hoop en vertrouwen de weg te gaan die ik U altijd voorgeleerd en voorgeleefd heb.

Druk Melckebeke Zottegem

De Heer Aimé LAMARCQ, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De Families LOTERMAN, VAN DEN DRIESSCHE,
LAMARCQ en DE CLERCQ

danken U voor uw gebed en blijken van deelneming.