

«Het lijden van deze wereld kan niet opwegen tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden.»

ROM. 8, 10.



**BID VOOR DE ZIELERUST**

van Mevrouw

**THERESIA LOTERMAN**

Echtgenote van de heer **Jozef Lamarcq**

geboren te Michelbeke de 4 Juli 1889 en  
aldaar godvruchtig overleden de 4 Mei 1964.  
Gezalfd met de H.Olie.

Deze goede moeder werd lang en zwaar beproefd zij mocht klagen; «Ellendige maanden heb ik doorgebracht, rusteloze nachten heb ik opgeteld; maar dit is mijn troost, dat God mij zijn beproevingen niet heeft gespaard en dat ik zijn aanbiddelijke Wil, die alles toeliet, niet heb tegengesproken.» JOB VI, 7.

Jezus nodigde ons uit om Hem te volgen met het kruis. Maar Jezus is het leven. Wie Hem volgt in lijden en smart, gaat met Hem het eeuwig leven, de onvergankelijke vreugde tegemoet.

Hij steeg ten hemel om er voor elk van ons een plaats voor te bereiden. Alwie in Hem gelooft en sterft in zijn liefde zal gered zijn.

Dierbare Echtgenoot, meer dan vijftig jaren hebben wij lief en leed, lasten en zorgen gedeeld. Heb moed, nog een weinig tijd en wij zullen samen delen in het onuitsprekelijk geluk van God.

Geliefde Kinderen, hebt innig dank! God de loner van alle goed, zegene u voor uw liefde en toewijding.

Beminde Zuster, Schoonzusters, Schoonbroeders, Familieleden en goede Vrienden, gedenkt mij; als beste blijk van uw trouwe genegenheid, in uw gebeden. Tot weerziens bij de Heer!

**Mijn Jezus barmhartigheid.**

O. L. Vrouw, bid voor mijn geliefden.

Heer Jozef LAMARCO;  
Heer en Mevrouw Georges LAMARCO-ROELANDT;  
De familie LOTERMAN-VAN DEN DRIESSCHE;  
De familie LAMARCO-DE CLERCO;

danken innig om Uw gebeden  
en om Uw blijken van deelneming.

Druk Portois Schorisse.