

Een flinke vrouw ! Men vindt haar niet licht ;
haar waarde is hoger dan die van juwelen !
(Spreuken : 31, 10)



DIT WEZE U EEN
BLIJDE HERINNERING
AAN
MEVROUW

MARTHA LOUWAGE

Zij was de weduwe van de heer
Robert STAUTEMAS

Haar lange levenszending begon op 20 juli 1890.
Zij keerde na een welvolbrachte taak terug naar
haar Heer en Meester op 7 maart 1980, meermaals
gesterkt door de H. Eucharistie en door het H.
Sacrament der Zieken.

Twee WERKENDE handen zijn stilgevallen, handen
die nooit rust kenden bij haar zorg en kommer voor
haar kinderen, voor wie zij vrij vroeg alleen
verantwoordelijk stond bij hun opgroeï naar de
volwassenheid, handen die steeds hulp boden bij
al wie in nood was.

Twee GEVENDE handen zijn thans stilgevallen en
alleen de Heer weet hoe dikwijls en hoeveel, in
alle verborgenheid en onttrokken aan het
buitenoog, zij met kwistige hand en gouden hart
voor elk goed werk, bij elke nood en voor Gods
Kerk heeft geschonken.

Twee BIDDENDE handen zijn thans stilgevallen en
haar rozenkrans, wier kralen onvoorstelbaar veel
door haar vingers heen zijn gegleden, hebben an-
deren nu, in een piëteitsvol gebaar en voor 't laatst
rond haar wit porseleinen vingers gestrengeld met
het kruis op haar hart.

Maar dat hart blijft leven ! Het leeft bij de Heer in
wiens hart het nu voor eeuwig geborgen blijft. Het
leeft voort bij haar kinderen, die dat rijke, gouden
moederhart nooit kunnen vergeten. Het leeft voort
bij allen die, van ver of van nabij, haar hebben
benaderd en haar hebben bewonderd of geprezen
voor wat zij heeft gepresteerd.

Uiterst bedroefd om haar heengaan, maar de Heer
nog meer dankend voor dit lange en rijkgevuï
leven als moeder en christene vrouw, nemen wij
nu afscheid van haar in dit tijdelijk leven.

Zij moge rekenen op de blijvende onderlinge
liefde van haar kinderen die haar nauw aan het
hart bleven ; op de kinderlijke afhankelijkheid
van al haar kleinkinderen voor wie zij steeds een
stut en een toevlucht was ; op het gebed van allen
en op de blijvende gedachtenis door haar zoon
in het H. Misoffer.

Bidt allen met ons mee opdat de Heer haar nu,
en ons allen later, moge opnemen in zijn
eeuwige liefde.

Moeder Gods, troosteres der bedrukten,
bid voor ons.

Gevoelig voor en getroost door uw aanwezigheid
of gebed, danken U van harte de families

Louwage, Stautemas, Roggeman en Provenier