

Religieus leven is genadeleven vervuld van
blijde dienstbaarheid, zonnige opgewektheid
en nederige goedheid.



Dankbaar gedenken wij

ZUSTER DAVIDA

Bertha Louwagie

Zij werd geboren te Boezinge op 2 september 1898. Zij wijdde zich aan de Heer in de Kongregatie van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo van Delftinge op 20 maart 1926. Zij overleed te Viane op 23 maart 1986.



Met 't kruis in top
steeds brengt de korenhalv
nieuwe vruchten op
in trouw aan kerk en werk.

Het kruis, de bloemen en kaarsen rondom het praalbed van Zuster Davida blijven stille getuigen van haar sterk geloof. Jezus lijden en sterven zijn niet vergeefs geweest. Haar lichaam afgetakeld door lijden, weerkaatst nog een rust in het eeuwig licht en de vrede bij de Heer.

Wij weten dat haar leven een lange tocht is geweest naar het hemelse Jeruzalem. Haar leven van toewijding gedurende veertig jaar in Diksmuide was een hulp, een troost en een boodschap voor vele oude mensen en weeskinderen. In Viane was ze de trouwe wacht en zorg aan het ziekbed van haar medezusters, ze had nog de tijd om te breken en te delen met de geliefde kinderen. De kruisweg, de laatste etappe naar de hemel was lang en hard. Wat ze zo mild en zo lang aan zalvende goedheid had gegeven werd haar in ruime mate teruggeschonken door haar goede medezusters. Haar talrijke familieleden, zo één en solidair in vreugde en bij beproeving, hadden eerbied, dank en diepe achting voor tante nonneke. Zij had hen voorgeleefd in zorg om de anderen, in gebed voor iedereen, in eenvoudig religieus dienstbetoon.

Vroom was de levensstijl en diepgelovig de inspiratie waaruit ze leefde en werkte. Alles viel stil, haar taak was af. De trouwe religieuze trad binnen in de eeuwige vreugde van haar Heer.

Samen met haar grote en schone familie, innig verenigd met al haar medezusters over heel de Kongregatie en haar plaatselijke gemeenschap, samen met allen voor wie en met wie ze gewerkt heeft danken we de Heer voor het lange en schone leven van Zuster Davida.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw !