

Zalig zijn zij die in de Heer sterven.



BID VOOR DE ZIEL VAN
Mijnheer ARTHUR LUCAS

echtgenoot van

Mevrouw HERMINA DE BODT

geboren te Steenhuize de 15 juli 1870, en godvuchtig overleden te Zottegem de 21 februari 1958 voorzien van de Heilige Sacramenten der Stervenden.

Sterk en onwankelbaar in zijn geloof kende en eerde hij God ten bekwamen tijde, altijd volgens de geest en de lering van de H. Kerk aan dewelke hij trouw verkleefd was.

Alhoewel sinds jaren zijn gezondheid soms wankel ging, is de dood toch gekomen als een dief in de nacht... Het uur van de oogst is voor hem geslagen... Goede en trouwe dienaar treed binnen in het Vaderhuis met zijn eeuwige vreugde.

Gelukkig de mens die kwellingen lijdt want na de beproeving zal hij de kroon van het eeuwige leven ontvangen.
H. Jac.

Duurbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familie, zo gaarne had ik op aarde nog wat willen leven. Gij hebt mijn oude dag vreugdevol en aangenaam gemaakt, maar God heeft er anders over beschikt; Zijn H. Wil geschiede! Mijn haastige dood vervult uw hart met rouw en droefheid, doch troost u! Ik zal u eeuwig danken voor uw liefde en genegenheid. Van uit de Hemel blijf ik over u

waken, tot wij er eens met elkander voor altijd zullen verenigd zijn; gij ook gedenkt mij in uw gebeden.

H. Hart van Jezus ons toekome Uw rijk.
300 dagen afl.



De familiën

LUCAS,
DE BODT,
MOREELS,
DE DECKER,

danken U van harte voor uw gebeden en uw blijken van deelneming in hun rouw.

Drukk. Luc. Merckaert, Kerkstr. 9, Ophasselt