

" Heer, mogen wij vrede vinden in het geloof  
dat Gij de gestorvenen binnenleidt  
in Uw Huis van licht,  
waar Gij hen een plaats hebt bereid "

†

Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

**MARIE LUCAS**

weduwe van **Jules VAN DER HEYDEN**

geboren te Sint-Lievens-Esse op 12 oktober 1902  
en overleden te Zottegem op 29 september 1993,  
gesterkt door de Zalving der zieken en de  
Pauselijke Zegen.

Lid van K. B. G. Erwetegem.

MOEDER,

Het leven hebt gij ons geschonken.  
Geborgenheid hebt gij ons gegeven.  
Gij hebt uw brood voor ons gebroken,  
onze tranen gedroogd  
en onze vreugden gedeeld.  
Vroeg in de morgen begon uw dag,  
bij nacht nam hij een einde.

Trots waart gij op uw kinderen.  
Wij droegen elk een eigen naam.  
Wij erfden van uw geloof,  
van uw werken en uw zorgen,  
van uw wil om te leven  
en uw moed om te sterven  
Moeder, dankbaar zeggen wij uw naam.

( uit Aktie 365 )

---

De namis zal worden gecelebreerd in de parochie-  
kerk van St.-Pietersbanden te Zottegem-Erwetegem,  
op zaterdag 30 oktober 1993 te 9 uur.

---

Albert en Lucienne DE VOS-VAN DER HEYDEN,  
kinderen en kleinkinderen,  
Walter en Monique VAN DER HEYDEN-VAN  
TWEMBEKE, kinderen en kleinkinderen,  
Hubert en Cecile DIEPENDAELE-VAN DER HEYDEN,  
kinderen en kleinkinderen,  
De families : LUCAS, VAN DER HEYDEN,  
DE CLERCO en SIMOENS  
DANKEN U voor uw gebeden en blijken van  
medeleven.

---

Druk. W. Leenaert - Erwetegem - ☎ 09 / 360 38 58