

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Louise LUCAS

Echtgenote van Mijnheer

Omer VAN DAMME

geboren te Steenhuize op 2 juni 1881
en godvruchtig overleden te St.-Maria-Lierde
op 15 juli 1959.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

Deze duurzame overledene wist dat er een
tijd is van komen en gaan.

Wanneer ze, door ouderdom en ziekte ver-
zwakt, haar einde voelde naderen, heeft ze
met een eenvoudig hart, Gods wil aanvaard,
overtuigd dat Hij, die niet enkel de tijd,
maar ook de eeuwigheid kent, wel alles ten
beste schikt.

Mochten al dezen, die haar hebben gekend,
zich het woord van de H. Schrift herinneren,
dat het goed en heilzaam is, voor de af-
gestorvenen te bidden en mochten ze samen
met onze Moeder de H. Kerk smeken:
„ Wij bidden U, o Heer, ontferm U volgens
uw goedheid over de ziel van uw dienares,
bevrijd ze van elke besmetting der sterfelijk-
heid en doe haar de eeuwige zaligheid
genieten. Door Kristus onzen Heer ”.

Geliefde echtgenoot, wat we waren voor
elkaar, zet het voort in een vroom gebed.
Na u, gaat mijn dankbaarheid naar de
verdere familie, aan wiens zorgen en bezoek
ik zoveel troost heb gevonden tijdens mijn
ziekte. Mogen we, na de korte vereniging
hier op aarde, eens de eeuwige hereniging
genieten bij God.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.



*De familiën LUCAS, VAN DAMME,
MOREELS en HOEBEKE*

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Uitg. L. Surdiacourt. Ste Maria-Lierde.