

Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.
(Joa. 11, 25.)



BIDDEN WE VOOR DE ZIELERUST
van Mevrouw

Maria Regina LUCKX

weduwe van Heer

Emmanuël Constantinus Van Beneden

geboren te Lokeren, de 7 mei 1882 en godvruchtig
overleden te Zele, de 17 juni 1960, gesterkt door
het H. Oliesel en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart en de Vrouwengilde.

Voor een christen is sterven een overgang naar
het eeuwig leven. Deze zekerheid hebben wij, ge-
loovigen, dat de dood geen einde is van ons bestaan,
maar het begin vormt van een nieuw, mooier en
blijvend leven. Wij geloven in het eeuwig leven!

Daarom is er bij het sterfbed van een christen
mens, naast droefheid om de scheiding, toch een
innige vreugde, wanneer de familie kan getuigen:
onze dierbare afgestorvene heeft schoon geleefd en
is schoon gestorven.

Deze goede moeder heeft haar leven in dienst
gesteld van een talrijk en mooi gezin. Ze was een
door en door christelijke vrouw, die in elke nood
haar betrouwen stelde op God en Maria. Ze vond
in haar dagelijks gebed en in de H. Communie de
kracht en de troost om haar heerlijke taak van echt-
genote en moeder met volle toewijding te verrichten.

Moge de goede God haar het eeuwig geluk van
de hemel schenken.

Allen die haar dierbaar waren blijven bidden voor
haar zielerust.

H. Hart van Jezus, Uw rijk kome! (300 d. afl.)

De families

VAN BENEDEN, LUCKX, DE CLERCQ en
GOOSSENS,

danken U van harte voor de blijken van deel-
neming, welke zij van uwentwege mochten ont-
vangen in hun rouw.