

Groot was je inzet voor alles,

Dien ons tot voorbeeld !

Zijn guitige glimlach en ook zijn zorgen
zijn voorbij, zijn lieve aandacht voor zoveel
aardse dingen die door zijn hoofd en door zijn
handen gingen in alles wat hij was voor U...
en ook voor mij.

Wij kunnen vragen stellen, maar geen vraag
en zelfs geen antwoord, doet de pijn vergeten,
die wij tesamen om zijn heengaan leden,
en die zal blijven schrijven ook ná vandaag.

DE HEER

Gilbert L U S T

echtgenoot van Agnes DE KOCKER

Oud Schepen van Nederzwalw-Hermelgem,
Eerste Schepen van Zwalm

Geboren te Nederzwalw-Hermelgem op 20-4-1923
en overleden te Zottegem op 20-4-85

Wat doen wij zonder hem in het gezin
dat hij met trots en tederheid omweefde.
Wat doen wij zonder hem, die met hem werkten,
leefden, wij gaan een tijd, van lange koude in.

Hij had nog zoveel plannen met zijn gemeente
waar hij toch zo zielsveel van hield.
Hij wilde zo graag leven,
En allen vreugd en vriendschap geven.

Mevr. Gilbert LUST, haar kinderen en familie
danken U voor de blijken van uw deelneming.

Maar in zijn dapper rechtgetrokken spoor
naar Gods oneindig land, mogen wij wel lopen
hem achterna, die hoopte, wat wij hopen
hij is niet méér, dan enkele stappen vóór.

En tot zolang: vertroost elkander dan,
met wat hij was, en blijft voor nu en later:
g'oothartig echtgenoot, beminde vader,
vriend zonder weerga en ... rechtvaardig man.

pvba funeralia zwalm - druk morre

*8 24/4/85 bevestigd Intron 9.15 d. 1030
Weder Zwalm*



Vriend Gilbert,
Het was goed
samen met U te zijn.