



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Michel, André LUST

echtgenoot van Mevrouw
Maria DE VLEESCHAUWER

geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op 2 september 1921 en godvruchtig overleden in de kliniek Zusters van Barmhartigheid te Ronse op 3 september 1994,
voorzien van de HH.Sakramenten der zieken.

De aardse vlam is opgebrand, de hemelse vlam is aangestoken. Michel is van ons heengegaan, maar dit afscheid is voorlopig ook al doet het erg veel pijn.

Hijzelf heeft de laatste tijd veel lichamelijke pijn verdragen. Wij lijden nu hartepijn. Nochtans hebben pijn en verdriet niet het laatste woord, niet voor hem en niet voor ons, want wie samen met Jezus Goede vrijdag beleeft viert ook samen met Jezus Pasen, het hoogfeest van de Verrijzenis. In dit kristelijk geloof heeft Michel konsekvent geleefd en is hij nu gestorven.

De goedheid, de gevoeligheid, de grote toewijding en grenzeloze dienstbaarheid, de gulheid en gastvrijheid die hem kenmerkten, en hem zo ge-

liefd maakten bij zeer veel mensen, had hij al vroeg geleerd. Als jongste spruit in een talrijk boerengezin geboren had hij zijn moeder verloren toen hij nog in de wieg lag. Het zijn de liefde en de zorg van zijn vader, van zijn oudere zussen en broers geweest die hem op het leven hadden voorbereid. Dit, samen met een zonnig karakter, heeft van hem een zeer goed mens gemaakt, een toegewijde echtgenoot en vader, een geliefde broer, schoonbroer en nonkel, een trouwe vriend en buur, een gezellige werkmakker en volksvriend. "Helpende Hand" had zijn tweede naam kunnen zijn!

Zijn lange ziekte had ons op zijn heengaan voorbereid, en toch is het moeilijk te geloven dat we hem voortaan zullen moeten missen. Maar zeer velen zullen graag en dikwijls, en met dankbaarheid, aan Michel terugdenken, want iedereen die hem gekend hebben zijn er betere mensen door geworden. Wat hij steeds voor anderen is geweest is God nu voor hem : goedheid.

Wij bidden nu voor Michel zoals hij ongetwijfeld ook voor ons allen, en heel speciaal voor zijn echtgenote en zoon, zal bidden tot God.

Maria, mijn beminde vrouw, de trouwe liefde waarmee je mij een gans leven hebt omringd, en de geduldige toewijding waarmee je mij zo lang thuis hebt verzorgd, samen met Paul, heb ik in diepe dankbaarheid meegenomen naar God. Paul, mijn dierbare zoon, zorg jij verder goed voor je moeder. Jullie weten hoeveel ik van jullie hou, vroeger, nu en altijd.

De families:

**LUST, DE VLEESCHAUWER,
SCHIETECATTE, KEERSTOCK.**
danken U voor de blijken van medeleven.

ROUW. & DRUKW. B.V.B. A. RAOUL, 9660 BRAKEL